

HOFKERK-HURDEGARYP
P I N K S T E R E N

Zondag 28 mei 2023 om 09.30 uur

WAT VALT ER MET PINKSTEREN TE VIEREN?



Voorganger: ds Hans Procee
Organist: Marieke van der Meer
Trompettist: Bertus Buizer

Vóór de dienst: muziek met orgel en trompet

ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen

Vorbereiding

Aanvangslied: lied 971

1. Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.

2. God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.

Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.

Maar niet met steen en hout alleen
is ' t grote werk gedaan.

' t Zal om onszelve gaan.

3. De Heilige Geest geeft taal en teken

Christus deelt al zijn gaven uit.

De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.

Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.

Kom, Here Jezus, kom!

Votum en groet

vg.: Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige

allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

vg.: die de hemel als een tent boven ons uitspreidt,

allen: DIE ONS DE AARDE GEEFT OM OP TE LEVEN.

vg.: die ons de adem geeft van zijn Geest,

allen: DIE TROUW IS TOT IN EEUWIGHEID.

vg.: Vrede en alle goeds van God, onze Vader,

van Jezus onze Heer en van de Heilige Geest.

allen: AMEN

allen: Lied 681 – Veni Sancte Spiritus

Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.

Veni Sancte Spiritus,
veni Sancte Spiritus.



de diaken/ouderling ontsteekt zeven kaarsen, als vlammen
van Pinksteren

allen: Lied 970: 1 en 5

1. Vlammen zijn er vele,
 één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
 één is het licht,
wij zijn één in Christus.

5. Leden zijn er vele,
 één is zijn kerk,
wij zijn Christus' lichaam,
leden zijn er vele,
 één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Kyriegebed, beantwoord met gezongen *Kyrie eleison*
(Taizé) Liedboek 301G : Ky-ri-e-e-leison, e-le-i-son

Zingen: glorialied 875 –

1. Father, we love you
we worship and adore you.

Glorify your name
in all the earth.

Glorify your name,
glorify your name,
glorify your name
in all the earth.

2. Jesus, we love you
we worship and adore you.

Glorify your name
in all the earth.

Glorify your name,
glorify your name,
glorify your name
in all the earth.

3. Spirit, we love you
we worship and adore you.
Glorify your name
in all the earth.
Glorify your name,
glorify your name,
glorify your name
in all the earth.

Dienst van het woord

Gebed om de Geest van Pinksteren

Korte inleiding bij het thema

Lezen: Joël 3

Zingen: lied 678 : 1, 4, 7, 8 en 9

1. Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
en dieren, wees gerust in bos en weide.

Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen
in dit seizoen.

4. Daarna doet God de hoge hemel open
en antwoordt op uw bidden en uw hopen.

Hij giet zijn eigen Geest in overvloed
op vlees en bloed.

7. Zij zullen allen op de dag des Heren,
de grote, de geduchte, profeteren,
zij zien de tekens van het naderend uur:

bloed, rook en vuur.

8. De geestesstorm zal door de wereld varen.

God zal zijn volle glorie openbaren.

In bloed en duister zal het licht vergaan
van zon en maan.

9. En allen die naar ' s Heren wegen vragen,
die van zijn grote naam het zegel dragen,
vieren in ' t nieuw Jeruzalem het feest
van woord en Geest.

Lezen: Handelingen 2 : 1 -13 uit BGT

Zingen: 672

1. Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

2. O Geest der eeuwigheid
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.

O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

Verkondiging: Wat valt er met Pinksteren te vieren?

Meditatief orgelspel samen met trompet

Zingen: Lied 686

1. De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

2. Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3. De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Geloofsbelijdenis bij Pinksteren

Gebeden en gaven

Voorbeden - stil gebed - 'Onze Vader...'
Collecte

Slotlied: Lied 334 uit ' Opwekking '

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

3. Staan wij oog in oog met U Heer
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

Heenzending en zegen - allen: amen, amen, amen.

Uitleidende muziek

FIJNE PINKSTERDAGEN GEWENST!