



*Vier kaarsen branden zacht.
Ze wijzen naar wat komen zal:
een kind, zo lang verwacht,
voor iedereen en overal.*

Kerknieuwsbrief 16 – 20 december 2020

Opnieuw zit Nederland zoveel mogelijk op slot, met alle consequenties van dien. Ook voor het kerkenwerk. Met pijn in ons hart hebben we dan ook besloten onze kerkdiensten voorlopig weer op te schorten. In elk geval tot en met zondag 17 januari. En daarom weer deze wekelijkse kerknieuwsbrief. Op deze manier zijn we toch op de zondagmorgen even met elkaar verbonden. Ook zal er met een zekere regelmaat een video boodschap op de website van de kerk verschijnen. Ter inspiratie en bemoediging. 'We moeten hier met z'n allen doorheen!', aldus een kerkenraadslid.



Meditatie: Een verhaal van Godswege

n.a.v. Lucas 1: 26-38

De meditatie van de laatste kerknieuwsbrief in juni had als titel 'Ongedachte wegen'. Voor nu hadden we dezelfde woorden kunnen kiezen. Immers wie had kunnen bedenken dat we in dit jaar én Pasen, én Pinksteren, noch Kerst in de kerk zouden vieren? Ja, in de hele wereld gaan we ongedachte wegen.

Een ongedachte weg moest ook Maria gaan, de moeder van Jezus.

In het evangelie van Lucas lezen we hoe ze door Gabriël, de gabber van God, wordt begroet. Ave Maria, wees gegroet! En we weten, als een engel in de Bijbel spreekt, dan gebeurt er iets bijzonders. Zo ook hier in dit verhaal van Godswege.

'Wees niet bang, Maria', sprak de engel Gabriël, 'God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen'; de Heer bevrijdt!

Maria schrok bij het verschijnen van de engel. Wat gaat er gebeuren, wat wordt er van haar gevraagd? En ook was ze verbaasd. 'Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad?'

Maar kennelijk gaat het daar ook niet om! Het is en het blijft een verhaal van Godswege. En het kind zal worden verwekt uit de kracht van de heilige Geest, zegt Gabriël dan ook. Met andere woorden: hier is sprake van een nieuwe schepping. Hier is sprake van een nieuw begin. En God is erbij.

Ja, op die ongebaande weg die je hebt te gaan, zal Hij je als een schaduw bedekken. Hij zal je beschermen en behoeden. Hij zal zich over jou ontfermen.

En dan maken angst en verbazing plaats voor verwondering en voor vertrouwen. Als God als een stille vriend met mij meegaat, durf ik het aan! 'De Heer wil ik dienen', zegt Maria. Eigenlijk staat er: 'Zie, de slavin van de Heer'. En als we dan bedenken dat het gangbare politiek was in de Romeinse wereldorde om gezonde inwoners van veroverde steden en gebieden tot slaven te maken, dan is die uitspraak van Maria nog veelzeggender. Want wie zegt 'slavin van de Heer te zijn', zijn eigendom dus, keert zich daarmee tegelijkertijd ook tegen de keizer. En dan hoor je van de kracht van Maria. En dan klinkt er verzet! Net als in dat prachtige lied dat ze later gaat zingen, waarin juist de God van Israël gezegend wordt. Hij die oog heeft voor de minste. Hij die barmhartig is en bevrijding brengt. En dat zullen we zien in de dagen die komen gaan.

Ik wens u allen goede moed!
ds. Geke Westra



Een lied bij deze zondag om te zingen of te lezen – Lied 464: 3 en 4

3. Een engel spreekt een meisje aan,
hij groet haar, noemt haar bij haar naam:
God kiest jou als zijn liefste uit,
voor Hem ben jij de ware bruid!

4. De hemel spreekt, Maria hoort,
zij geeft zich over aan dat woord.
Daarom zal zij de moeder zijn
van Gods geheim, een kindje klein!



Collectes op zondag 20 december

Deze zondag is er een collecte voor: Nederland – Daarom Kerst.
Met uw bijdrage steunt u het missionaire werk van de Protestantse Kerk om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van Kerst.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk, o.v.v. Daarom Kerst.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp. Hartelijk dank!



De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven openstaan:

elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur en
en elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur.

In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant,
in het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen
en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken.
Wat u maar wilt. **Welkom!**

Tot slot

Houdt u de website van de kerk in de gaten. In elk geval met Kerst zult u al iets kunnen zien en horen.
En ook voor de kinderen zal er wat te beleven zijn! www.pghurdegaryp.nl



**Protestantse Gemeente
Hurdegaryp**

© 2020 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via scriba@pghurdegaryp.nl of telefonisch (zie kerkblad).