



## Kerknieuwsbrief 5 – 19 april 2020

### Beloken Pasen

Omdat de kerkdiensten en alle kerkelijke activiteiten tot nader bericht zijn opgeschort, ontvangt u hierbij onze wekelijkse kerknieuwsbrief. Op deze manier zijn we toch op de zondagmorgen even met elkaar verbonden.

---

### Meditatie: Brood om te delen

Vandaag deel ik met u één van mijn lievelingsverhalen. Het is het verhaal van de Emmaüsgangers, waar we in Lucas 24 van lezen.

Wat opvalt is de grote verslagenheid bij de twee leerlingen van Jezus.

Ze zijn onderweg naar een dorp dat Emmaüs heet. Weg van Jeruzalem. Weg van de plek die verbonden was aan hun geloof. Waar ze leefden met Jezus, die hen hoop en levenszin geschonken had. Die hen geleerd had anders in het leven te staan. Ja, die God in hun midden had gebracht. Nu was dat allemaal voorbij. In Jeruzalem was hun grote profeet gedood.

Met tranen in de ogen verlieten ze de stad.

Het is dat trieste gevoel dat je ook kan overvallen als je 's middags rond de klok van twee uur de nieuwe getallen hoort van de zieken, IC-opnames en het aantal gestorvenen. Cijfers waar zoveel levens van mensen achter verscholen gaan. Zoveel leed, pijn en verdriet van al die slachtoffers van Covid-19 en hun families en vrienden.

Eigenlijk teveel om dagelijks te bevatten en dat is dan alleen nog maar in ons eigen land.

Teleurgesteld, lamgeslagen, liepen de mannen naar Emmaüs.

Vaarwel Jeruzalem, stad van vrede. Vaarwel grote stad van God.

Ja, die vrede was nu ver te zoeken. En God zelf?

Al pratend waren ze onderweg. En dan, zo beschrijft Lucas, dan opeens is daar die onverwachte medewandelaar. Opeens is hij daar en met een enkele vraag mengt hij zich in hun gesprek. Het lijkt alsof hij uit een heel andere wereld komt. Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen is gebeurd?

De twee mannen richting Emmaüs, ze doen hun verhaal. Alles van die laatste dagen vertellen ze hem en ook over hun hoop die door de rauwe dood vervlogen is.

Hun verhalen, ze mogen er zijn. Hun angsten en teleurstelling.

De vreemdeling luistert zo lang als dat nodig is.

Maar dan neemt ook deze derde man op deze derde dag het woord en langzaam brengt hij hen weer terug naar de Schriften, beginnend bij Mozes en de Profeten. En die oude verhalen, die oude beloften, ze boden weer perspectief. Meer en meer gingen hun de ogen weer open. Helemaal toen hij ook nog bij hen aan tafel zat en het brood voor hen brak.

Opeens was het hen duidelijk: Onze God is er nog steeds. In het samenzijn van mensen, ook in gedachten, in de liefde, in het breken en delen. In het omzien naar elkaar. In alle mensen die goed doen.

Ik wens u allen goede moed.

ds. Geke Westra

---

### Pastoralia

Wij denken aan de familie Gaakeer. Op woensdag 15 april is mevr. Wilhelmina (Willy) Gaakeer-Hoiting overleden. Moge God zich over allen ontfermen.

---

## Gebed voor deze zondag



God boven alles en allen,  
wij komen tot U en ons hart is verdeeld:  
wij geloven en wij twijfelen,  
wij hopen en wij zijn bezorgd,  
wij danken en wij klagen;  
o God, neemt Gij ons leven in handen  
en voeg ons hart tezamen  
in de gedachtenis van uw daden,  
in de verwachting van uw toekomst.

*Uit Zondagswoorden – W.R. van der Zee*

## Liederen om te delen

In onze tweede kerknieuwsbrief vroeg ik of u ook een (bemoedigings)lied heeft voor deze zware tijd. Twee daarvan wil ik graag met u delen.

Allereerst lied 1003 – als een soort van kyrië:

1. Stil is de straat.

Overall mensen in huizen verdwenen,  
even een luide sirene -  
stil is de straat overall.

*Komt er, God, een nieuwe morgen  
als een teken van uw trouw,  
worden wij bevrijd van zorgen?  
God, kom gauw.*

En het tweede – een lied van vertrouwen –  
komt uit ons oude liedboek: Gezang 445.

3. *Ruwe stormen mogen woeden,  
alles om ons heen zij nacht,  
God, onz' God zal ons behoeden,  
God houdt voor ons heil de wacht.  
Moeten wij lang zijn hulp verbeiden,  
Zijne liefde blijft ons leiden:  
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,  
voert Hij ons naar 't eeuwig licht.*

## Kerkdiensten op televisie

Graag verwijzen we u voor de kerkdiensten naar een paar alternatieven:

- In Friesland verzorgt Omrop Fryslân elke zondag waarop de kerken gesloten zijn om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Martinikerk te Franeker.
- Op RTV Kanaal 30 wordt iedere zondagmorgen een dienst vanuit de Ikker of de Kruiskerk in Burgum uitgezonden.
- NPO2 zendt 's zondags om 9.20 uur een kerkdienst uit met synodescriba ds. René de Reuver.

## Klokken van hoop en troost



Op de woensdagavonden horen we in deze onzekere tijd de klokken van hoop en troost van 19.00 - 19.15 uur.

**Zijn licht zal ons blijvend omringen.**



**Protestantse Gemeente  
Hurdegaryp**

© 2020 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijd contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via [scriba@pghurdegaryp.nl](mailto:scriba@pghurdegaryp.nl) of telefonisch (zie kerkblad).