



## Kerknieuwsbrief 23 – 7 februari 2021

Omdat we onze kerkdiensten hebben moeten opschorten, ontvangt u een wekelijkse kerknieuwsbrief. Op deze manier zijn we toch op de zondagmorgen even met elkaar verbonden. Ook is er elke zondag een kleine videoboodschap op de website van de kerk te zien. Ter inspiratie en bemoediging!

### **Meditatie: Dienen – in woord en daad**

**n.a.v. Marcus 1: 29 t/m 39**



Vandaag gaat de lezing verder waar deze de vorige keer is gestopt. Nog steeds bevinden we ons in Kafarnaüm. Dorp van Nahum betekent dat. En het lag midden in het hart van Galilea, in het achterland. In het gebied dat vaak niet mee telt. Net als Jezus vaak bij mensen is, die niet gezien en gekend zijn. Ook nu zien we dat Jezus wil dat mensen volop leven.

Bevrijd van wat knelt of in de macht houdt. Los van angst of een bepaalde bezetenheid. Want, zo lasen we: 'In heel Galilea bracht hij het nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit'. In woord en in daad wil Jezus mensen bijstaan. Hij wil leren en dienen, zou je kunnen zeggen. En waar we hem dan allereerst kunnen vinden, is in de synagoge. Op de plek waar mensen samenkomen om de Wet en de Profeten te lezen. Om de Psalmen te bidden, op dezelfde tijden als in de tempel de offers werden gebracht.

Hier in de synagoge was Jezus thuis. Als rechtgeaarde Jood, op de sabbat van de week. En als Bar Mitswa – als een zoon van de Wet - las hij de teksten en als een echte Schriftgeleerde legde hij deze uit.

Nee, niet wat hij leert wordt door Marcus verteld, maar wel dat de mensen diep onder de indruk zijn. Hij roept als het ware de woorden, die zo vaak tot dode letters verworden, weer tot leven. En dat die woorden ook werkelijk daadkrachtig zijn, dat vertelt Marcus dan in een aantal genezingsverhalen, die erop volgen.

Want, toen ze uit de synagoge kwamen, schrijft Marcus, gesterkt door het woord, zou je aan kunnen vullen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en zijn broer Andreas. Simon was de eerste van de twee, die door Jezus geroepen was. En, zo hoorden we, in zijn huis ligt zijn schoonmoeder met koorts in bed. Letterlijk staat er: doordat ze door vuur is aangestoken. Een koorts die haar verteert en lam legt. En natuurlijk hebben ze het daarover, zodra ze binnen zijn.

Het huis van Israël waar zij model voor staat, het ligt terneer. Ja, in dat huis is alle leven, alle geloofsleven verdwenen. Het is zielloos en alles lijkt zinloos. En Jezus, zo lezen we dan: 'Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind'. Hij geeft als het ware weer leiding aan het huis van Israël, zodat het weer verder kan.

Hij neemt haar bij de hand en laat haar opstaan en hiermee is dit het eerste opstandingsverhaal bij Marcus. Er zullen nog vele volgen: over de lamme, de dochter van Jairus, de epileptische jongen, de blinde Bartimeüs en uiteraard ook Jezus zelf.

Hiertoe is Jezus gekomen, lijkt Marcus te zeggen. Om komend uit de synagoge, mensen te doen opstaan om het leven weer terug te vinden. Juist vanuit het onderricht, vanuit de Wet en de Profeten. Juist vanuit die woorden van liefde en trouw, waarheid en gerechtigheid. Immers van hieruit kun je strijden tegen de demonen. Tegen de verlamming en de koorts.

Tegen alles wat het leven van mensen kleineert of in de greep houdt of ten gronde richt.

Tegen alles wat het leven doet verdorren of dood maakt.

Ook nu nog? In deze coronatijd? Waarom niet?! Ook wij kunnen opstaan tegen dit virus door trouw en liefdevol om te gaan met wie kwetsbaar is. Door solidair te zijn of door te kijken naar wat nog wel kan in plaats van niet. Hoe moeilijk dat soms ook is.

De vrouw, de schoonmoeder van Simon, ze vindt haar kracht terug. En eenmaal weer op eigen benen gezet, gaat ze hen dienen., lezen we. Van zieke vrouw wordt zij iemand die zorg draagt.

Opstaan en dienen! Dit is, aldus Marcus, waartoe de volgelingen van Jezus, mannen én vrouwen, geroepen worden. Ja, in vers 13, zo vertelde de evangelist, waren het de hemelse engelen die Jezus dienden, nu ziet hij die taak op aarde voor Simons schoonmoeder weggelegd. Eigenlijk ook een engel. En de eerste 'diaken'.

'Diakonei' staat er in het Grieks. Een woord dat in de Grieks-Romeinse tijd doet denken aan het werk van een slaaf, die aan tafel zijn meester bedient. Maar hier is het veel meer dan dat.

Dienen is – in woord en daad - dicht bij God gaan leven en zorg dragen voor de noden van de mensen. En was ook Jezus zelf niet gekomen om te dienen? In elk geval niet om gediend te worden.

En met dat de vrouw des huizes weer opstaat en gaat dienen, bevrijd van alles wat in de weg stond, bevrijd van de kommer en de koorts, en met dat haar leven weer perspectief krijgt, weer adem en lucht, wordt in Galilea de 'voorhoede' van een herschapen Israël gevormd.

Weg uit de ballingschap en bevrijd van demonen. Er is weer hoop!

Hoe en wat er nu precies gebeurt? Marcus wijdt er verder geen woorden aan. Hij vertelt alleen dat het gebeurt. Dat grote wonder dat mensen raakt als Jezus met Gods naam op zijn lippen voorbij komt en dat weer leven geeft en toekomst scheidt.

Ja, God wil bevrijding voor mensen. Een geweldige bron dus om kracht uit te putten en vol te houden.

Zo trekt Jezus rond en de verhalen, ze gaan van mond tot mond. Sterker nog: in Galilea gaan geheimen open en de hopelozen durven weer te hopen. Dankzij die grote man uit Nazareth, wiens naam is: hij die mensen redt!

Ik wens u allen goede moed!

ds. Geke Westra

---

## Lied van de maand februari – Lied 534

1. Hij die de blinden weer liet zien,  
hun ogen kleur liet ondervinden  
is zelf het licht dat ruimte geeft:  
ons levenslicht, de Zoon van God.

2. Hij die de lammen lopen liet  
hun dode krachten deed ontvlammen  
is zelf de weg tot waar geluk:  
ons levenspad, de Zoon van God.

3. Hij die de armen voedsel gaf  
met overdaad hen kwam verwarmen  
is zelf het brood dat honger stilt:  
ons levensbrood, de Zoon van God.

4. Hij die de doven horen deed  
hun eigen oren deed geloven  
is zelf het woord dat waarheid spreekt:  
het levend woord, de Zoon van God.

*Tekst: Henk Jongerius*

---

## Een gebed

Trouwe God,  
U roept ook ons, telkens weer,  
om daar te zijn waar we moeten zijn,  
om dat te doen wat wij moeten doen:  
om mens te zijn voor een medemens.  
Betrokken op elkaar, in goede dagen én in kwade.  
Zo bidden wij U ook voor onze wereld:  
voor vluchteling en vreemdeling,

voor mensen zonder brood en mensen zonder toekomst.  
Voor zieken en wie rouw dragen,  
voor wie gebukt gaan onder zorgen.  
Voor wie onzeker zijn en bang voor de dag van morgen.  
U kent de namen God en aan U dragen wij hen op.  
Wees nabij als Jezus uw Zoon, die onze broeder wil zijn.  
Amen

---

## Pastoralia

Wij denken aan de familie de Haan. Op woensdag 27 januari is overleden dhr. Berthold Johan de Haan. Hij is 59 jaar geworden. Moge God zich over allen ontfermen.

---

## Collectes op zondag 7 februari

Deze zondag is de collecte bestemd voor Kerk in Actie en met name voor een project in Bangladesh. Al jarenlang vinden hier met een zekere regelmaat overstromingen plaats en met de huidige klimaatveranderingen worden deze talrijker, heftiger en onberekenbaarder. Kerk in Actie nu ondersteunt de trainingen van medewerkers van lokale partnerorganisaties in rampenpreventie. Zie hierover ook de info in ons kerkblad.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL86 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. rampenbestrijding Bangladesh.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

---

## De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:

- elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur en
- elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur.

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!

---

## Tot slot

Houdt u de website van de kerk in de gaten. Ook op deze zondag is er opnieuw een videobericht (zie: [www.pghurdegaryp.nl](http://www.pghurdegaryp.nl)).



**Protestantse Gemeente  
Hurdegaryp**

© 2021 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via [scriba@pghurdegaryp.nl](mailto:scriba@pghurdegaryp.nl) of telefonisch (zie kerkblad).