



## Kerknieuwsbrief 25 – 21 februari 2021

Omdat we onze kerkdiensten – in elk geval tot en met zondag 28 februari – hebben moeten opschorten, ontvangt u een wekelijkse kerknieuwsbrief. Op deze manier zijn we toch op de zondagmorgen even met elkaar verbonden. Ook is er elke zondag een kleine videoboodschap op de website van de kerk te zien. Ter inspiratie en bemoediging!



## Meditatie: Veertig dagen

n.a.v. Marcus 1: 12-15

De vastentijd is begonnen. Veertig dagen lang leven we toe naar Pasen. Staan we stil bij de weg die Jezus is gegaan; bij zijn lijden en zijn dood. Tegelijkertijd is er ook de nood in de wereld van vandaag, waar we niet aan voorbij mogen gaan. En daarom is het ook zo mooi om juist in deze weken de 40dagencampagne van Kerk in Actie te volgen. 'Ik ben er voor jou' is het thema, geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid, die ook nu hun betekenis niet hebben verloren.

In Matteüs 25 heeft Jezus ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken. Zo inspireert hij ons tot op de dag van vandaag. Ja, ik ben er voor jou, zei hij. Ben jij er ook voor een ander?

In later tijd – in 1207 – werd door paus Innocentius III de zevende aan deze werken van barmhartigheid toegevoegd; het begraven van de doden. Ontleend aan het apocriefe boek Tobit, waar het begraven van de doden een aantal keren als een belangrijke daad wordt genoemd.

De veertig dagen waar we mee begonnen, vinden we ook aan het begin van Marcus. Nog maar net daarvoor was Jezus door Johannes gedoopt. Nog maar net daarvoor had hij van godswege gehoord: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde'. En, 'Meteen daarna', zo lezen we, 'dreef de Geest hem de woestijn in.' Hij – de vertegenwoordiger van God – zou door de Satan – door alles wat je afhoudt van het goede – op de proef worden gesteld. Veertig dagen lang!

Ja, plotseling is Jezus alleen, zoals Mozes veertig dagen alleen was op Gods heilige berg. En zoals ook Elia veertig dagen en nachten de Eeuwige zocht. Je kunt je dan ook afvragen: treedt Jezus in het voetspoor van deze twee? Wil Marcus duidelijk maken dat ook Jezus de lijn van de wet en de profeten volgt? Volgende week, in het verhaal van de verheerlijking op de berg, zal hij hen ook gaan ontmoeten.

Het kan zijn dat Marcus dat wil zeggen, maar verder maakt hij aan dat hele woestijngebeuren niet veel woorden vuil. Nee, het is niet als bij Matteüs en bij Lucas. Daar lezen we van een grote honger bij Jezus en van het voorstel van de duivel om van stenen brood te maken.

Vervolgens plaatst Jezus' beproever hem op het hoogste punt van de tempel en dringt er bij hem op aan naar beneden te springen. God zal hem toch wel redden?

En tot slot toont de verleider hem dan nog alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en praal. En hij zegt: 'Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.'

Telkens weer blijft Jezus trouw aan God en daarna, zo schrijven Matteüs en Lucas liet de duivel hem met rust en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

Van dit alles vinden we bij Marcus niets, hoewel hij ongetwijfeld uit dezelfde bron put als die andere twee.

Behalve dan die engelen, die voor Jezus zorgden. En volgens een oude paradijsfantasie van de rabbijnen, vlogen deze dienstdoende engelen af en aan met geurige gerechten en koele wijn.

Maar dan? En hoe is dit nu voor ons? Immers dat leven in de woestijn, het was er toen, maar ook nu. Al die verleidingen en al het kwaad. Die stem van Satan, al het onrecht en die al te grote woorden. Het is er vaker en meer dan we voor mogelijk zouden houden.

En, wie is het nu die 'nee' zegt? En, wie of waar zijn de engelen in onze tijd? Wie biedt nu de helpende hand? Ja, wie helpt wie en waar? 'Ik ben er voor jou', zegt God en in de daden en woorden van Jezus zien we dat terug. Ben jij er nu dan ook voor een ander?

Een vraag die er alles toe doet en die raakt aan de kern van ons mens zijn. Ze vraagt om een luisterend oor en een open blik. Om solidariteit en om wijsheid. Ja, heel veel wijsheid. Goddelijke wijsheid. En, om echte ontmoeting. Ze vraagt om bezinning, om inkeer en omkeer. Niet alleen deze veertig dagen, maar ook daarna. Jazeker, ons lieve leven lang!

Ik wens u allen goede moed!  
ds. Geke Westra

---

## Een prachtig lied bij de zeven werken van barmhartigheid – Lied 1005

1. Zoekend naar licht hier in het duister,  
zoeken wij U, waarheid en kracht.  
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,  
schijn in de donkere nacht.

*Refrein:* Christus, ons licht,  
schijn door ons heen, schijn door het duister.  
Christus, ons licht,  
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
zo wordt uw stem gehoord.

*Refrein*

3. Zoekend naar brood lijden zij honger,  
zoekend naar water lijden zij dorst.  
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,  
U bent de vredevorst.

*Refrein*

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
zoekend naar warmte zijn velen koud.  
Maak ons een huis van levende stenen,  
schuilplaats door U gebouwd.

*Refrein*

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis.  
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
totdat uw rijk hier is.

*Refrein*

---

## Een gebed voor deze 40dagen

Gij die vanouds  
omringd wordt  
met woorden  
van troost en vergeving,  
met verhalen  
van tekort en nieuw begin,  
met het vertrouwen  
dat een nieuwe wereld  
mogelijk is:

raak ons met uw woord.  
Dat wij inzicht verwerven  
in onszelf,  
dat wij scherp gaan zien  
wie wij zijn,  
dat wij opstaan  
uit onze eigen diepten.  
Nieuw begin.



---

## Collectes op zondag 21 februari

Deze zondag is de collecte voor Kerk in Actie bestemd voor hulp aan de kerk in Moldavië die kwetsbare mensen ondersteunt. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Moldavië.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

---

## De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:

- elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur en
- elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur.

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!

---

## Tot slot

Houdt u de website van de kerk in de gaten. Ook op deze zondag is er weer een videobericht (zie: [www.pghurdegaryp.nl](http://www.pghurdegaryp.nl)).



**Protestantse Gemeente  
Hurdegaryp**

© 2021 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via [scriba@pghurdegaryp.nl](mailto:scriba@pghurdegaryp.nl) of telefonisch (zie kerkblad).