



## Kerknieuwsbrief 26 – 28 februari 2021

Omdat we onze kerkdiensten – in elk geval tot en met zondag 7 maart – hebben moeten opschorten, ontvangt u een wekelijkse kerknieuwsbrief. Op deze manier zijn we toch op de zondagmorgen even met elkaar verbonden. Ook is er elke zondag een kleine videoboodschap op de website van de kerk te zien. Ter inspiratie en bemoediging!



### Meditatie: Luister naar hem!

n.a.v. Marcus 9: 2-10

We zijn onderweg naar Pasen en vandaag is het de tweede zondag van de 40-dagentijd. In de traditie van de kerk klinkt dan het verhaal van de verheerlijking op de berg. Zo op het eerste gezicht misschien een wat wonderlijke vertelling, maar voor Marcus een verhaal waarin duidelijk wordt wie Jezus is: nl. Gods geliefde Zoon, die ons veel, ja alles (!) te zeggen heeft. Hij is de man die wij dagelijks zouden moeten volgen.

We lezen dat Jezus met drie van zijn discipelen een hoge berg op gaat. Net als Mozes eens de berg opging om God te ontmoeten en toen de tien levenswoorden ontving. En evenals het gelaat van Mozes toen stralend werd, veranderde ook Jezus van gedaante. En zijn kleren gingen helder wit glanzen. Hier is God aanwezig betekent dat.

Ja, als er in de Bijbel sprake is van zoveel licht, dan is God in de buurt. Een soort topervaring dus!

Het wordt nog mooier, want direct daarna verschenen ook Mozes en de profeet Elia! Twee trouwe dienaren van God. Mozes als symbool van de Thora en Elia als de weg van gerechtigheid. Met hen beide was Jezus grootgebracht.

Met Mozes de man van de uittocht uit de slavernij; de man die het volk dwars door de woestijn – die lange weg van vallen en opstaan en van wanhoop en hoop, van zorgen en vreugde – naar het beloofde land wist te brengen.

En Elia de profeet, die het volk dat steeds opnieuw in slavernij dreigde te vervallen, opriep om terug te keren van hun dwalingen. Weer terug naar het begin, weer terug naar de Thora, waar het God om begonnen is.

Ze vormen samen – de wet en de profeten – de basis van het joodse geloof. En het naleven daarvan betekent Leven met een hoofdletter. Wat we in de woorden en de daden van Jezus terug gaan zien.

Nee, zeker geen gemakkelijke weg. En niet voor niets lezen we dan ook hoe Jezus zich af en toe in alle eenzaamheid terugtrekt om te bidden, om contact te zoeken met God.

Misschien net als hier.

Ja, af en toe heb je dat nodig. Is het goed om even pas op de plaats te maken. Om je te bezinnen. Een nieuw evenwicht te zoeken misschien. Af en toe heb je het nodig om te kunnen zeggen: waarom en waartoe? Of: ik kan het niet alleen!

Daar boven op die hoge berg, ontmoeten ze elkaar. Jezus en God, Mozes en Elia. Even zijn ze heel dicht bij elkaar. Gaan ze als het ware in elkaar op. En de leerlingen? Ze schrikken er van. Zijn diep onder de indruk. Met name Petrus, die roept: 'Rabbi, het is goed dat we hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia'.

Met andere woorden: dit is zo'n geweldig moment, laten we hier blijven en dit moment voor altijd vasthouden. Ons erin koesteren. Ja, hoe heerlijk en hoe veilig voelt dit toch. Ver weg van de bewoonde wereld, waarin van alles gebeurt. Ver weg van die plek met alle gevaren en moeiten van dien.

En toch, zo werkt het niet. Er viel de schaduw van een wolk over hen. De wolk, alweer een symbool voor God net als dat licht, maakt duidelijk dat Petrus het niet goed begrepen heeft. En Mozes en Elia, ze verdwijnen weer. Het leven gaat door en dit alles gaat weer voorbij! Ook deze topervaring. En de weg van de mens gaat verder dan deze ene plek op die hoge berg. Immers de plaats van de mens is midden in de wereld!

Ook Jezus gaat de berg weer af om zijn weg te vervolgen. Een weg door water en woestijn, maar hij weet, gelooft en vertrouwt: God gaat met mij mee. Ja, 'Dit is mijn geliefde Zoon', zei God, net als eerder bij Jezus' doop'. En als opdracht horen de leerlingen, horen wij: 'luister naar hem!'

Woorden om deze dagen bij stil te staan. Wat betekent het voor u en voor mij dat Jezus die weg van God is gegaan; die weg van de wet en de profeten. Wat betekent dat voor ons bestaan en ons gemeente zijn. Wat

betekent dat voor onze houding t.o.v. de medemens. Wat betekent dat voor ons geloof. Ja, soms heel even zien we, net als Petrus, Jakobus en Johannes daar op die hoge berg en daarmee kunnen we leven en verder gaan!

Ik wens u allen goede moed!  
ds. Geke Westra

## Toen zij de berg beklommen – Lied 13 uit Sjongend op wei

1. Toen zij de berg beklommen,  
drie vrienden en hun Heer,  
toen is hun overkomen  
het licht van alzo veer.  
En van de hoge hemel  
klonk uit de wolk een stem:  
'Dit is mijn Zoon, mijn liefste.  
Ik zaai mijn licht in Hem'.

2. De vrienden, aangeslagen  
zij vallen op de grond.  
Het licht is oogverblindend.  
Hun tongen zijn verstomd.  
En als ze durven kijken  
zijn ze zichzelf niet meer.  
Die man zo vol van luister,  
die man, het is hun Heer.

3. Hij is door licht veranderd,  
van boven aangewaaid.  
Zijn kleren blinken helder  
door zonlicht opgelaaid.  
En Mozes en Elia,  
zij staan met Hem in 't licht.  
Zij zijn met hun Messias  
een bijbels vergezicht.

4. Nu kan de tocht beginnen  
die Hij volbrengen moet.  
Want in zijn hart vol liefde  
laait nu een warme gloed.  
Die weg gaat onomkeerbaar  
op kruis en Pasen af.  
Het is de weg die eindigt  
voorgoed voorbij het graf.

*Tekst: Dick Pruiksma*

## Een gebed voor de tweede zondag van de 40dagen

Gij die van ons gevraagd hebt  
te horen naar uw geliefde Zoon,  
wil ons door zijn woorden  
van binnen zo bewegen  
dat wij voorbij zien  
aan al wat ons verblindt  
en oog gaan krijgen  
tot onze eigen verrassing  
voor wat ons werkelijk verrijkt.

O God, kom ons te hulp  
in de mist van ons bestaan,  
niet om te ontsluiten  
alle geheimen van hemel en aarde,  
alle vragen te beantwoorden,  
alle raadsels op te lossen,  
maar om onze ogen te openen  
voor de baan van licht  
die uw Zoon is gegaan  
door het duister heen  
en om ons de moed te geven  
hem te volgen op zijn woord.



*Uit: Zondagswoorden – ds. W.R. van der Zee*

## Collectes op zondag 28 februari

Met uw bijdrage aan de collecte van vandaag steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn in Nederland. Zie ook de info in ons kerkblad. U kunt uw goede gave overmaken op rekening NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair werk Februari.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

## De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:

- elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur en
- elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur.

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprek met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!

## Tot slot

Het landelijk bestuur van onze kerk heeft afgelopen donderdag de adviezen voor kerkelijke gemeenten onverwacht versoepeld. Kerkdiensten met maximaal 30 personen zouden weer mogelijk zijn. De kerk wil naar eigen zeggen perspectief bieden, maar realiseert zich ook dat daarmee 'een verantwoord risico' wordt genomen, meldt scriba ds. De Reuver.

Wat dit voor ons betekent is nu nog niet te overzien. We houden u op de hoogte via de website en/of de kerknieuwsbrief en wachten in elk geval de volgende persconferentie van premier Rutte af op maandag 8 maart. En verder: ook op deze zondag is er weer een videobericht (zie: [www.pghurdegaryp.nl](http://www.pghurdegaryp.nl)).



**Protestantse Gemeente  
Hurdegaryp**

© 2021 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via [scriba@pghurdegaryp.nl](mailto:scriba@pghurdegaryp.nl) of telefonisch (zie kerkblad).