



## Kerkniewsbrief 20 – 17 januari 2021

Omdat we onze kerkdiensten – na de toespraak afgelopen dinsdag van premier Rutte – in elk geval tot en met zondag 7 februari opschorten, ontvangt u een wekelijkse kerkniewsbrief. Op deze manier zijn we toch op de zondagmorgen even met elkaar verbonden. Ook is er af en toe een video boodschap op de website van de kerk te zien. Ter inspiratie en bemoediging!

### Meditatie: Op de derde dag

n.a.v. Johannes 2:1-11



Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. Ja, op de derde dag!  
En dat hebben we meer gehoord!

In de allereerste plaats: Jezus stond op, op de derde dag. En toen hij als twaalfjarig kind in de tempel verbleef, zochten zijn ouders drie dagen lang en op de derde dag vonden ze hem terug.

In het O.T. daalde God vroeg in de morgen af naar de top van de Sinaï – op de derde dag – en hij sloot daar het verbond met zijn volk. En als het volk Israël vanuit Egypte bij de Jordaan komt, wachten ze een poosje op de oever. Op de derde dag(!) steken ze over en trekken het beloofde land binnen.

Daarom begint ook Johannes het verhaal over de bruiloft met die derde dag. Want op de derde dag moet 'het' immers gebeuren! Het is de dag van de opstanding, van de doorbraak, van het definitieve. Het is de dag van nu of nooit.

Dán wordt een periode van wachten en uitzien voltooid en afgerond. Dán wordt alles ten goede gewend.

Die derde dag is dan ook geen weekdag, geen dag op de kalender, geen datum, maar de dag van nu begint het.

Er wordt een bruiloft gevierd. Een bruiloft als feest van liefde en trouw. Een feest van onderlinge verbondenheid, van mensen voor mensen.

In het O.T. wordt ditzelfde beeld vaak gebruikt voor de relatie tussen Gód en mensen.

De Eeuwige zelf is de bruidegom van Israël en het volk is dan Gods bruid. 'Ik neem u als mijn bruid, voor altijd', staat ergens in Hosea. En ook Jesaja heeft het hierover. 'Uw God zal gelukkig zijn met u, zoals een bruidegom dat is met zijn bruid'.

In het verlengde hiervan gaat het daar in Kana dus ook niet om de geluksdag van twee mensen als u en ik, niet om dhr. en mevr. X te H, maar om iets van oeroude tijden, om het verbond, om trouw over en weer. Het gaat over God en zijn mensen.

En dat betekent een vreugdevolle boodschap en daarom is er wijn! Volop wijn zelfs.

Wijn als teken van vreugde. Er is iets te vieren!

God en mensen zijn in relatie met elkaar. Er is een bruiloft gaande.

Daarbij, in de vroeg-joodse literatuur symboliseert de wijn het messiaanse rijk. Het koninkrijk van God. En de aanwezigheid van wijn – wijn in overvloed – was dus een herkenningsteken van dat komende rijk.

Met dit verhaal van de bruiloft te Kana wil Johannes dus zeggen dat er met de komst van Jezus een grote verandering plaats vindt. Dat de messiaanse tijd is aangebroken. Dat de wijsheid van God onder de mensen gekomen is. Ja, Jezus is het vleesgeworden woord van God, aldus Johannes. En met zijn komst wordt het alledaagse water tot wijn! Het is de tijd van vaten wijn gevuld tot de rand, net als de beker van God in die aloude psalm. 'Mijn beker vloeit over', lezen we in psalm 23. Er is altijd genoeg, genoeg voor iedereen!

Zo getuigt Johannes aan het begin van zijn evangelie van het verbond dat God met de mensen heeft gesloten; een verbond dat in het beeld van een bruiloft tot ons komt. Zo getuigt hij van de vreugde en van de liefde als kenmerk van Gods rijk. En dat beeld kan zo sterk zijn dat het mensen uitnodigt het over te nemen en het in hun eigen leven gestalte te geven.

Ook nu, zo'n tweeduizend jaar later. Ook nu in deze nare coronatijd, waarin ook water tot wijn kan worden en iets gewoons tot iets bijzonders. En ik denk dan aan de warmte en de liefde en de aandacht die je als mensen aan elkaar kunt geven, ook op veilige afstand.

Aan het praatje, dat een goed gesprek kan worden en ook zo, dat fysieke afstand nabijheid wordt. Ik denk ook aan het elkaar willen beschermen en je dus te houden aan alle maatregelen die op ons afkomen, hoe moeilijk soms ook. Ook dit is het begin van een nieuwe tijd, waar we reikhalzend naar uitzien.

Nee, echte vreugde, messiaanse vreugde, beleef je niet alleen, maar met anderen.

Echte vreugde is daar waar men leeft in verbondenheid met elkaar. En ja, dan wordt zelfs water wijn!

Ik wens u allen goede moed!  
ds. Geke Westra

---

## Een lied om te lezen bij de bruiloft te Kana

1. De gasten wachten binnen,  
wat moeten wij beginnen?  
Er is geen wijn meer in de kan!  
Maria hoort er van.

2. Maria zegt tot Jezus  
die met haar op het feest is:  
hoe kan er nu een bruiloft zijn,  
een bruiloft zonder wijn?

3. Maar Jezus zegt: haal water  
en vul daarmee de vaten  
en schep de wijn met vreugde uit;  
wij drinken op de bruid.

4. En alle gasten drinken,  
de gloria's weerklinken;  
in Kana gaat de bruiloft door,  
daar zorgde Jezus voor.

5. Want Jezus openbaarde  
Zijn heerlijkheid op aarde;  
Hij doet geen water bij de wijn  
maar maakt van water wijn.

*Uit: Alles wordt nieuw II, 16*

---

## Een gebed

Gij, aanhoudend licht,  
stem die roept: waar ben je?  
Woord dat zegt: heb lief.  
Wordt zichtbaar in ons.

*Naar woorden uit: Geest van begin*



---

## Pastoralia

Wij denken aan de nabestaanden van mevr. Groen. Op donderdag 14 januari is ons gemeentelid mevr. Jeltje Groen – Dijkstra in de leeftijd van 88 jaar overleden. Moge God zich over allen ontfermen.

---

## Collectes op zondag 17 januari

Vandaag is een landelijke collecte bestemd voor trainingen aan vrijwilligers en professionals, die werkzaam zijn in de plaatselijke gemeentes. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. ondersteuning gemeenten.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

---

## Actie Kerkbalans

Gisteren, 16 januari, is ook de actie kerkbalans gestart. U ontvangt hier persoonlijk informatie over in uw mailbox of in de brievenbus. Deze actie is van groot belang voor onze Protestantse Gemeente en de kerkrentmeesters bevelen deze actie dan ook van harte bij u aan. Uw bijdrage is niet alleen voor de kerk van nu, maar ook voor de toekomst!

---

## De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:

- elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur en
- elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur.

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen

en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant.

Wat u maar wilt. Welkom!

---

## Tot slot

Houdt u de website van de kerk in de gaten. Op deze zondag is opnieuw een videobericht.

(zie: [www.pghurdegaryp.nl](http://www.pghurdegaryp.nl))



**Protestantse Gemeente  
Hurdegaryp**

© 2020 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via [scriba@pghurdegaryp.nl](mailto:scriba@pghurdegaryp.nl) of telefonisch (zie kerkblad).