



Kerkniewsbrief 21 – 24 januari 2021

Omdat we onze kerkdiensten – in elk geval tot en met zondag 7 februari – hebben moeten opschorten, ontvangt u een wekelijkse kerkniewsbrief. Op deze manier zijn we toch op de zondagmorgen even met elkaar verbonden. Ook is er af en toe een videoboodschap op de website van de kerk te zien. Ter inspiratie en bemoediging!



Meditatie: Geroepen worden, maar waartoe?

n.a.v. 1 Samuël 3:1-10 en Marcus 1:16-20

In ons liedboek staat een prachtig lied over onze roeping. 'Mensen, wij zijn geroepen om te leven!', zo luidt de eerste regel van lied 827. En deze woorden resoneerden de afgelopen dagen in mijn hoofd, nadat ik die beide roepingsverhalen van vandaag gelezen had.

Het woordje roeping suggereert dat we niet zomaar leven. Ons bestaan doet er toe. We hebben betekenis. Net als Samuël en net als de vissers bij het meer.

Allereerst de jonge Samuël. We zien hem voor ons, slapend op zijn eigen plekje in het heiligdom. Tot hij plotseling geroepen wordt. Wakker geworden snelt hij naar Eli bij wie hij in dienst was. Eli, de priester van wie hij moest leren hoe het toeging rond de eredienst in die tempel van Silo. Eli, die oud en hulpbehoevend was geworden, die niets meer kon zien.

'Hier ben ik', riep de jongen, in de veronderstelling dat de priester hulp nodig had. Maar Eli zegt: 'Ik heb je niet geroepen'. En vaderlijk maant hij Samuël maar weer naar bed te gaan.

Ja, tot drie keer toe wordt Samuël geroepen, maar wie had gedacht dat het God zou zijn?

In die tijd werd het woord van God zelden gehoord, lazen we, en kwamen visioenen nauwelijks voor! In die tijd leek God wel afwezig. Maar was dat ook zo?

Was God echt zo zwijgzaam geworden? Of waren er geen mensen meer om het woord van God te horen, zo vraagt Nico ter Linden zich af. Waarschijnlijk dat laatste, zo gaat hij verder, want het was een bende in dat huis van de Heer. Eli's priesterzonen ontheiligden het heiligste. Ze hadden hun eigen handeltje met het offervlees van de gelovigen en ze sliepen met vrouwen die dienst deden bij de ingang van het heiligdom. Inderdaad, het woord van God was ver te zoeken.

Ja, tot drie keer toe wordt de jonge Samuël geroepen. En dan daagt er iets bij Eli, zoals er wel vaker iets bijzonders gebeurt als het getal drie wordt genoemd. En hij gaf Samuël de wijze raad: 'Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: "Spreek, Heer, uw dienaar luistert".'

Ja, wat is van God en wat is van mensen? Hoe kun je dat onderscheiden? Of loopt het soms ook door elkaar? Of is het soms één?

Samuël werd geroepen door de Heer; als priester én profeet. Het was zijn taak om God weer bekend te maken bij zijn volk. Om de Heer weer zichtbaar te maken. Hij werd geroepen om de woorden van de Thora weer te doen klinken. Die wijze levenswoorden die zo vaak vergeten werden.

Ook Jezus werd geroepen. Hij, die ook als jonge jongen al in de tempel verbleef. 'Jij bent mijn geliefde Zoon', riep later een stem uit de hemel, toen hij werd gedoopt.

'In jou vind ik vreugde', vult Matteüs aan, omdat je de weg van de gerechtigheid wilt gaan.

En daartoe riep Jezus ook mensen als wij. Daartoe riep hij ook de vissers.

Ja, zij die op een eenvoudige manier aan de kost kwamen door vanaf de oever hun netten in het water te gooien, omdat ze niet in het bezit waren van vissersboten én zij die zonen waren van de aanzienlijke Zebedeüs, die zelfs knechten in dienst had. Iedereen wordt aangesproken. Zonder onderscheid worden ze geroepen en dan ook helemaal.

Ja, zoon van God ben je en dochter van God. En dan? Hoe leef je daarmee? Wat doet die roeping met jou? 'Wij zijn geroepen om te leven!', aldus het lied van Willem Barnard, maar wat betekent dat?

Misschien is het alle voelsprietten op scherp en kijken met andere ogen. Luisteren naar die stille stem, die vaak wordt overschreeuwd en kijken met de ogen van God. Vol mededogen en met aandacht. Met warmte en respect. Open en betrokken, waarbij de ander tot medemens wordt, medeschepsel van God. Waarbij elke nieuwe dag van leven meer is dan een herhaling van gisteren. Waarbij alles wat zo gewoon en vanzelfsprekend lijkt, juist bijzonder wordt.

Zo las ik een keer over een vrouw die in een verpleeghuis woonde. Ze was nagenoeg helemaal verlamd. Kon moeilijk praten. Ze zei: 'Ik vergelijk mijn leven wel eens met een rommella die we thuis hadden. Zo'n la waar je van alles in bewaart. Allerlei spullen die je niet kwijt wilt, omdat ze op de een of andere manier een betekenis hebben, maar waarvan je ook niet weet waar je ze op moet bergen'. En ze vervolgde: 'Elke keer wanneer ik in de la rommelde, vond ik een verrassing. Zo is het ook in mijn leven. Elke dag lijkt een grote rommella en toch vind ik altijd wanneer ik op zoek ga, iets dat mij verrast'. Zij keek als het ware met de ogen van een kind.

'Kom, volg mij!', zei Jezus tegen de vissers. En zij gingen met hem mee.

Kom, volg mij, zegt hij ook tegen ons. En luister en kijk! Volg je roeping en leef!

Leef in verbondenheid met elkaar onder de hemel van God met je voeten op de goede grond.

Ik wens u allen goede moed!

ds. Geke Westra

Een lied naar psalm 91

Uit: Zolang wij adem halen – Sytze de Vries

Wie in Gods schaduw wonen wil
en bij Hem schuilt, gerust en stil,
wie als een vriend op Hem vertrouwt,
wie Hij zo in zijn hoede houdt
zingt in het donker van de nacht:
Gij zijt de morgen die ik wacht,
het licht, het leven dat mij daagt,
Gij, de omarming die mij draagt.

En door de vleugels van zijn trouw
ben jij gedekt. Zo redt Hij jou
van dreigend donker, van de plaag
die midden op de dag belaagt.
Hij, die zijn engelen beval
jou te behoeden overal,
Hij houdt je staande in het spoor
en draagt je zelf het donker door.

Zoals Hij zelf gesproken heeft:
vertrouwen is niet tevergeefs.
Een antwoord ben Ik voor wie roept,
een onderdak voor wie Mij zoekt.
Ik houd je hoog een leven lang,
verjaag de schimmen van je angst.
Jou heb ik vrijheid toegedicht.
Mijn vrede vult je dag met licht!

Een gebed

We bidden U God
voor alle mensen
voor wie het leven
uitzichtloos en doods is.
Geef dat wij er alles aan doen
om hun leven leefbaar te maken.

*Uit: Zeg het maar gewoon
Greet Brokerhof - van der Waa*



Pastoralia

Wij denken aan de familie van dhr.
Van Dijk. Op zaterdag 16 januari
is ons gemeentelid
dhr. Douwe Reinder van Dijk in de
leeftijd van 85 jaar overleden. Moge
God zich over allen ontfermen.

Collectes op zondag 24 januari

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt dit soort missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis en laten we zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle mensen.

Wilt u deze activiteiten ondersteunen? U kunt uw bijdrage overmaken op rekening
NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair Werk januari.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

Actie Kerkbalans

Op 16 januari is de actie kerkbalans gestart. Denkt u aan het formulier dat u hiervoor persoonlijk ontvangen hebt? U vindt het in uw mailbox of in de brievenbus. Het motto luidt dit jaar: Geef vandaag voor de kerk van morgen!

De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:

- elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur en
- elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur.

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!

Tot slot

Houdt u de website van de kerk in de gaten. Op deze zondag is opnieuw een videobericht voor jong en oud (zie: www.pghurdegaryp.nl).



**Protestantse Gemeente
Hurdegaryp**

© 2021 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via scriba@pghurdegaryp.nl of telefonisch (zie kerkblad).