



Kerknieuwsbrief 24 – 14 februari 2021

Omdat we onze kerkdiensten – in elk geval tot en met zondag 28 februari – hebben moeten opschorten, ontvangt u een wekelijkse kerknieuwsbrief. Op deze manier zijn we toch op de zondagmorgen even met elkaar verbonden. Ook is er elke zondag een kleine videoboodschap op de website van de kerk te zien. Ter inspiratie en bemoediging!



Meditatie: Een hoge pief en Jan met de pet n.a.v. 2 Koningen 5: 1-15b en Marcus 1: 40-45

Het zijn twee wonderlijke gebeurtenissen die vandaag in het leesrooster staan. Twee verhalen van twee mensen die hulp nodig hebben, maar dan wel in totaal verschillende situaties.

De ene, Naäman, een gezien man, die legeraanvoerder was. Iemand die midden in het leven stond, iemand met een machtspositie, die het geweldig goed deed op zijn werk. En de andere, iemand zonder naam, die leefde in grote eenzaamheid, afgezonderd van de gemeenschap, een paria, melaats.

Beide waren ziek en beide zochten genezing. De melaatse tijdens een schijnbaar toevallige ontmoeting met Jezus. Naäman, de Arameeër na een tip van een kind, een meisje uit Israël.

Ja, die kleine zet de grote op een spoor. En dan niet zomaar een meisje.

Nee, een meisje dat op een van de strooptochten uit Israël was buitgemaakt. Een meisje dat door de vijand bij haar ouders was weggerukt en uiteindelijk in het huis van die vijand terecht was gekomen om daar het werk te doen. Juist zij zegt dan: 'Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan'.

Op de een of andere manier raakt het kind de grote Naäman. Ze brengt iets in hem op gang. Ze wijst hem een weg, een uitweg misschien. In elk geval een weg die anders is dan hij gewoon was te gaan. En met een brief van het grote gezag, nl. een brief van de koning, en beladen met grote geschenken, grote hoeveelheden zilver en goud, gaat Naäman op reis.

Alsof gezondheid altijd te koop zou zijn.

Wat een verschil met die melaatse, die Marcus beschrijft. Hij heeft, zo lijkt het, alleen zichzelf te bieden. Hij komt op persoonlijke titel. Vanuit het niks, met niemand en met niets.

En die schrijnende verschillen tussen mensen zijn er vandaag de dag nog steeds.

Met de brief van de koning van Aram komt Naäman bij de koning van Israël. Diplomatie op hoog niveau. Immers als er werkelijk zo'n wonderdokter is, dan zal hij toch aan het hof te vinden zijn? En zo niet, dan kan toch het hof, dan kan toch de koning zorgen voor contact met hem? Maar de koning van Israël is niet zo'n absoluut heerser als misschien in Aram het geval is en zodra hij de brief gelezen heeft, roept hij uit: 'Ben ik soms een god, die kan beschikken over leven en dood?' Nee, in de theologie van die dagen kon alleen God genezing brengen!

God, die in het verhaal naar Marcus, in het verhaal van de melaatse, in Jezus dichtbij ervaren werd. Want, 'Als u wilt,' zei de melaatse tegen Jezus, 'kunt u mij rein maken.'

Naäman zocht dus in eerste instantie zijn heil bij de koning en toen hij daar bot ving, trok hij met veel machtsvertoon verder naar de profeet, waar hij uiteindelijk te woord werd gestaan door een boodschapper. Het is vast niet toevallig dat eerst een meisje en nu een boodschapper een belangrijke rol speelt. De man met kapsones, die een speciale behandeling wenst, door speciale mensen en met speciale middelen, die man met kapsones moest kennelijk weten wat zijn plaats is. En duidelijk wordt dat hij niet meer is dan wie dan ook. Net als Jezus in het evangelie in de aanraking van de melaatse lijkt te zeggen, dat deze niet minder is dan wie dan ook. Nee, geen mens is meer of minder dan de ander en een ieder heeft die ander ook nodig.

Met moeite wist Naäman zich neer te leggen bij de situatie. En uiteindelijk komt hij bij het water van de Jordaan, waarin hij zich zeven keer moest onderdompelen. Ja, zeven keer. Het getal van volheid en totaliteit. En toen werd zijn huid weer gaaf. Zo gaaf als de huid van een kind, wordt er nog aan toegevoegd. Opnieuw wordt het beeld van een kind gebruikt om hem de juiste weg te wijzen. Naäman wordt van zijn voetstuk gehaald. Hij is aan kinderen gelijk.

Pas daarna kwam hij rechtstreeks met de profeet Elisa in contact en dat is ook het moment dat Naäman erkent bereid te zijn de God van Israël te vereren. Je zou kunnen zeggen dat hij met zijn genezing, zeker door de wijze

waarop dat ook gebeurde, opgenomen werd in de geloofsgemeenschap van het volk Israël. En dat geldt eveneens voor de melaatse uit het evangelie, de uitgestotene die eerder met veel misbaar aan moest geven dat hij in aantocht was. Jezus liep niet voor hem weg, was niet benauwd hem aan te raken en te genezen. En zo wist hij hem ook weer een plaatsje te midden van de anderen te geven.

Daarmee zijn beide verhalen uit. Hoe het verder met de beide mannen gaat wordt niet beschreven, maar ongetwijfeld zullen levens door dit soort bijzondere gebeurtenissen veranderen. Naäman, zo verhaalt de schrijver nog wel, richtte zich vanaf dat moment op de God van Israël en zo hoorden we ook nog hoe de door Jezus genezen man erop uittrok om overal te vertellen van wat hem was overkomen. De genezingen zijn als het ware markeerpunten in hun leven geweest. Intense levensmomenten waardoor ze weer een ander, weer een nieuw doel kregen. Weer herontdekten hoe ze hun leven wilden inrichten. Weer nieuwe keuzes maakten. Ja, voor hen was het moment van genezing van belang. Voor ons kunnen dat ook andere momenten zijn. En misschien is dat ook wel het moment van vaccinatie in deze nare en verdrietige coronaperiode. Wie zal het zeggen.

Ik wens u allen goede moed!
ds. Geke Westra

Naäman en ons Liedboek

In ons liedboek komt Naäman in drie liederen voorbij. Twee daarvan – lied 350 en 356 – zijn doopliederen. In het derde lied – lied 174 en hieronder weergegeven – volgen we het Bijbelverhaal.

1. Naäman woonde in het land naast Israël.
Hij werkte in het leger, hij was generaal.
Hij won in elk gevecht, hij was een ware held,
totdat hij door een nare ziekte werd geveld.
Naäman, Naäman, ga naar Israël.
Vraag daar naar Elisa, want die helpt je wel.
Naäman, Naäman, ga naar Israël.
Vraag daar naar Elisa, want die helpt je wel.

2. Naäman is toen naar Elisa toegegaan,
die zei: 'Ga je maar wassen, daar in de Jordaan'.
'Hallo zeg,' zei Naäman, 'kom ik daarvoor hier?'
Ik was me liever thuis dan in die prutrivier'.
Naäman, Naäman, waarom word je kwaad?

Ben je te belangrijk voor wat God je vraagt?
Naäman, Naäman, waarom word je kwaad?
Ben je te belangrijk voor wat God je vraagt?

3. Naäman heeft geluisterd en nooit spijt gehad,
zijn ziekte was verdwenen na dat modderbad.
Hij wilde nog betalen, maar dat hoefde niet,
want God die geeft uit liefde en dat kost dus niets.
Naäman, Naäman, stap de toekomst in,
God redde je leven en Hij geeft het zin!
Naäman, Naäman, stap de toekomst in,
God redde je leven en Hij geeft het zin!

Tekst: Roeland Smith

Een gebed

God, Behoeder van alle leven,
zie onze wereld, zie uw mensen:
verdwaald, verdwaasd,
ontheemd, vervreemd.
Keer ons ten goede, God
en zet ons, opnieuw, op het spoor
van waarachtig leven.

Maak ons tot mensen die goed doen,
die leven doorgeven en beschermen,
die een zegen zijn voor elkaar,
tot eer van uw Naam.

*Uit: Zeggen en zwijgen
Oecumenisch gebedenboek voor alledag*



Collectes op zondag 14 februari

Deze zondag is de collecte voor Kerk in Actie bestemd voor noodhulp in Ethiopië. In ons kerkblad kunt u lezen hoe de Ethiopische kerk zich o.a. inzet om d.m.v. het ondersteunen van kleine bedrijfjes, mensen minder afhankelijk te maken van voedselhulp. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Ethiopië.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:

- elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur en
- elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur.

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!

Tot slot

Houdt u de website van de kerk in de gaten. Ook op deze zondag is er voor jong en oud een videobericht (zie: www.pghurdegaryp.nl).



**Protestantse Gemeente
Hurdegaryp**

© 2021 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via scriba@pghurdegaryp.nl of telefonisch (zie kerkblad).