



Kerknieuwsbrief 28 – 14 maart 2021

Omdat we onze kerkdiensten voorlopig nog hebben opgeschort, ontvangt u een wekelijkse kerknieuwsbrief. Op deze manier zijn we toch op de zondagmorgen even met elkaar verbonden. Ook is er elke zondag een kleine videoboodschap op de website van de kerk te zien. Ter inspiratie en bemoediging!



Meditatie: Brood in overvloed

n.a.v. Johannes 6:1, 4-15

Deze zondag is de collecte bestemd voor de voedselbank Tytsjerksteradiel. En als je elke dag genoeg te eten hebt, kun je je haast niet voorstellen hoe het is om van zo'n voedselbank afhankelijk te zijn. Toch, die stille armoede, die is er nog steeds. In deze coronatijd worden de zorgen voor velen zelfs alleen maar groter. Daarom: wie heeft, wordt gevraagd te delen. Net als in dat prachtige verhaal over het delen van voedsel, waar Johannes over schrijft.

Zo was er een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen. En we lezen dan hoe Jezus daarvan deelt en iedereen, zittend in het gras, volop te eten geeft. Met Jezus als het brood des levens in de hoofdrol, gaat Johannes de diepte in. Want natuurlijk, die vijf broden, die verwijzen naar de vijf boeken van Mozes; naar de Thora.

En die twee vissen, ze doen denken aan de twee stenen tafelen met de tien geboden. Daar komt nog bij: vijf en twee maakt zeven, het getal van de volheid. M.a.w.: dit is genoeg. Dit is genoeg om van te leven en dan zal er nog overblijven ook.

Ja dit brood, het wordt ontvangen en gedeeld. En we zien het voor ons, dat grote messiaanse visioen, als Johannes beschrijft hoe die vijfduizend mensen daar zitten in het gras op de heuvels bij de zee. De Heer is mijn Herder, horen we op de achtergrond. Nee, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Ja, Hij geeft mij nieuwe kracht. En zo is ons verhaal van vanmorgen natuurlijk ook bedoeld. Als een verhaal dat weer opnieuw doet leven!

De mensen, ze deelden de broden en de vissen en er was genoeg voor allen. Ze hielden nog over zelfs! Dit doet denken aan die oude verhalen over Elisa (2 Koningen 4:42-44), toen er honger was in het land. Ook toen kwam iemand met gerstebroden en ook toen leek dat niet genoeg. Geef hun brood, zei Elisa, opdat zij eten. En ook zij deelden het brood en er was genoeg voor allen. Ja, ook zij hielden er nog van over!

Al die oude verhalen, ze werken door. Al die eeuwen lang en nog steeds. En, zo maakt Johannes duidelijk, nu er een tweede Mozes, een tweede Elisa in Israël is opgestaan, kan het haast niet anders of dit wonder zal opnieuw geschieden. En zie hier: de Thora en de profeten, ze gaan met Jezus in vervulling! Inderdaad, hij is het brood des levens.

Laat iedereen zitten, zei hij. Laat iedereen plaats nemen in het groene gras, net als in dat lied van David. Die vertrouwde psalm van weleer. En toen nam Jezus de broden, sprak de dankzegging uit, brak het en deelde ervan aan hen die daar waren, precies zoals er later tijdens de liturgie van de gemeente gedankt, gebroken en gedeeld zal worden. Evenzo deed hij met de vissen. En de mensen ontvingen zoveel ze maar wilden. Als ooit het manna uit de hoge dat de mensen voedde in de leegte van de woestijn. In de leegte van hun leven.

Echter met dit verschil: toen mochten ze slechts verzamelen wat ze dagelijks nodig hadden en het mocht niet worden bewaard. Wat hier overbleef van het brood bij de zee, dat moest juist verzameld worden. Nee, niets mocht er verloren gaan en het moest wel worden bewaard. Voor wie?

Twaalf manden bleven over, hoorden we. Voldoende om alle twaalf stammen van het godsvolk te voeden. Ja, en ook ons! Aldus dat andere broodverhaal, dat we uit het evangelie naar Matteüs kennen. Ook wij worden gevoed met hemels brood. Ook aan ons wordt het gegeven om van te leven!

Kortom: dit is de zondag waarop al iets van het licht van Pasen doorbreekt. Dit is de zondag van delen en leven! En van meer dan genoeg. Van bevrijding en licht! De zondag die ook klein Pasen wordt genoemd en een verwijzing is naar wat komen gaat. Daarom mag deze vierde zondag van de 40dagentijd 'zondag laetare' heten. Verheugt u, betekent dat. Verheugt u, samen met Jeruzalem en juicht over haar, lezen we in Jesaja 66. En ook de dichter van psalm 122 bezingt deze vreugde, en wel de vreugde van het gaan naar het huis van de Heer. Tegelijkertijd zingt hij over het verlangen naar vrede en rust. Naar die tijd waarin alles weer goed is. En hoe herkenbaar is dat, ook voor ons, hier en nu. Dat grote verlangen naar een nieuwe tijd. Alle angst, ziekte en onrust voorbij!

Ik wens u allen goede moed!
ds. Geke Westra

Zeven was voldoende – Lied 383

1. Zeven was voldoende, vijf en twee,
zeven was voldoende voor vijfduizend
op de heuvels langs de zee.

2. Zeven is voldoende, toen en nu,
zeven is voldoende alle dagen
van ons leven, dank zij U.

3. Zeven is voldoende, brood en vis,
Jezus is voldoende voor ons allen
als de kring gesloten is.

4. Voed ons met uw leven, vis en brood,
alle zeven dagen, Gij verzadigt
allen met uw offerdood.

5. Want Gij zijt de eerste, rond alom,
ja, Gij zijt de eerste en de laatste,
kom, o Here Jezus – kom!

Tekst: Willem Barnard

Een kyrie voor de veertig dagen

Omwille van heel deze wereld
waarvoor Jezus gekomen is
om recht te doen en heel te maken,
om licht te zijn en leven,
roepen wij tot God:
Heer, ontferm U.

Omwille van alle mensen
met wie Jezus zijn leven deelde
en aan wie hij zichzelf heeft gegeven
als voedzaam brood en vurige wijn,
roepen wij tot God:
Heer, ontferm U.

Omwille van alles wat zwak is,
te min om in tel te zijn,
waarmee Jezus één is geworden,
de meeste die de minste werd,
roepen wij tot God:
Heer, ontferm U.

*Uit: In het huis van de Levende
ds. W.R. van der Zee*

Pastoralia

Wij denken aan de familie Dijkstra. Op vrijdag 5 maart is ons gemeentelid dhr. Sjoerd Dijkstra in de leeftijd van 83 jaar overleden. Moge God zich over allen ontfermen.

Collectes op zondag 14 maart

Deze zondag is de collecte bestemd voor De Stichting Voedselbank Tytsjerksteradiel "Meiinoar troch de tiid". Ook in onze eigen omgeving is er armoede. Vaak stille armoede, waar we niet van weten. De voedselbank Tytsjerksteradiel wil verspilling van goed voedsel tegen gaan en het daar brengen waar het hard nodig is! Helpt u mee? U kunt uw bijdrage leveren door een gift over te maken NL 66 RABO 0166992127 t.n.v. Voedselbank Tytsjerksteradiel.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:

- elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur en
- elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur.

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!

Tot slot

Houdt u de website van de kerk in de gaten. Ook op deze zondag is er weer een videobericht (zie: www.pghurdegaryp.nl).



**Protestantse Gemeente
Hurdegaryp**

© 2021 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via scriba@pghurdegaryp.nl of telefonisch (zie kerkblad).