



Kerknieuwsbrief 29 – 21 maart 2021

Omdat we onze kerkdiensten voorlopig nog hebben opgeschort, ontvangt u een wekelijkse kerknieuwsbrief. Op deze manier zijn we toch op de zondagmorgen even met elkaar verbonden. Ook is er elke zondag een kleine videoboodschap op de website van de kerk te zien. Ter inspiratie en bemoediging!



Meditatie: Nog even en het is Pasen

n.a.v. Johannes 12: 20-33

De lezing voor vandaag is een lastige. We komen allemaal uitspraken van Jezus tegen die nauwelijks te vatten zijn. En hadden we verder gelezen, dan was duidelijk geworden dat ook de omstanders en de leerlingen nog heel veel vragen hadden. Daar komt nog bij dat ze het waarschijnlijk ook niet fijn vonden dat Jezus over zijn eigen dood ging spreken.

In korte oneliners laat Jezus weten wat er staat te gebeuren en wat er van zijn volgelingen wordt gevraagd. Het lijkt wel een soort van 'tekentaal', net als ook Johannes veelvuldig gebruik maakt van 'tekentaal' om Jezus te duiden. Zo speelt Johannes vaak met woorden en beelden als licht en duisternis, als waarheid en leugen of eeuwigheidsleven en dood. Wat telkens weer zoveel wil zeggen als leven mét of leven zónder God.

Ja, en dát in het hier en nu. In het alledaagse bestaan en niet zozeer later, voorbij de dood.

Nee, bij Johannes betekent leven met eeuwigheidswaarde, dat hier op aarde de relatie tussen de mens en God weer is hersteld; dat de mens het duister, het kwaad, de zonde, de dood heeft achtergelaten en in het licht is komen te staan. En daarmee in het volle Leven!

En Jezus, zo leert Johannes, hij gaat ons hierin voor als een inspirerende en vernieuwende kracht. Hij die door de dood heen trouw is gebleven aan God en zijn mensen.

En die daarom – in woorden van Johannes – door zijn Vader werd verhoogd.

Jezus is, in tekentaal, de graankorrel die in de aarde viel en stierf om rijke vrucht te dragen.

En dat nog steeds. Ook zo'n tweeduizend jaar later. Immers nog steeds hebben die woorden van God betekenis dankzij Jezus zijn zoon. Ja, hij is Gods levende woord, zo horen we aan het begin van het evangelie, maar ook vlees en volop mens! Een mens ook met emoties en angsten, net als wij. Want zo klonk in onze tekst uit Jezus' mond: 'Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan?'

Het zijn bekende woorden uit de Psalmen, die later ook in de hof van Getsemane zullen klinken. Ja, 'ik vrees voor mijn leven', lezen we in Psalm 6. 'Keer terug Heer, spaar toch mijn leven, toon mij uw trouw en red mij.'

Deze woorden snappen we wél! Net als wat volgt en tegenslag ons ten deel valt.

'Moe ben ik van zuchten, schrijft de psalmist, 'elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, roodomrand van alles wat mij benauwt'. Ja, hoe herkenbaar soms!

Toch....het evangelie, de schrijver Johannes, Jezus zelf, ze tonen ons meer en dat getuigt van Jezus' kracht! Want zo lezen we, Jezus zei: 'Maar hiervoor ben ik juist gekomen': voor dit uur! En daarom: 'Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader'. Ja, hij geeft zich als het ware vol vertrouwen over, aan zijn opdracht, aan God.

En eigenlijk zouden we nu ook nog Psalm 8 moeten lezen, die begint en eindigt met de woorden: 'Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde'.

Gods naam is sterker dan wat dan ook, leert Jezus ons. Zijn naam bevrijdt uit ballingschap.

Zijn naam trekt je door de diepten van het water heen. Zijn naam doet je weten van gerechtigheid en wijst je naar de ander. En dan juist die ongeziene en die ongekende.

Dát te zeggen, zó te doen, dat is opstanding. Dat is eeuwigheidsleven! Dat is leven met God! Dát te weten en dát te geloven!

Nee, niet het kruisoffer of de zoendood van Jezus zijn het hart van Johannes' evangelie, maar juist die vernieuwende kracht, die mensen nu al, direct in hun leven kunnen ervaren. Die maakt dat je kiest voor zegen net als Jezus zelf. Voor het dienen net als hij, Gods mens onder de mensen.

En zo leven we - met Johannes - naar Pasen toe.

Ja, de tijd is gekomen, zegt Jezus, dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Opstaat als een korenaar. Het uur is gekomen dat de mensenzoon moet worden verheerlijkt, staat er eigenlijk. En juist dat woord verheerlijking geeft aan hoe dicht Jezus God genaderd is.

Want de achtergrond van het Griekse woord voor heerlijkheid (doxa) is het Hebreeuwse woord kabod. En kabod, dat is het woord dat vaak gebruikt werd om aan te geven hoe groot God is. Hoe belangrijk en hoe respectabel.

M.a.w.: Jezus en God, ze naderen elkaar dus. In hun trouw en hun barmhartigheid, tot in de dood. Of beter misschien: voorbij de dood! Nu wel!

En zo wordt de wereld geoordeeld, zei Jezus. Want nu krijgt de wereld te zien waar het werkelijk om draait en wordt alles wat daarbij in de weg staat aan de kant geschoven. Wat telt is dat je niet voor jezelf alleen leeft. Wat telt is dat je van jezelf af kunt zien. Ja, wat telt is dat je je eigen leven gering kunt achten en het daardoor behoudt tot in het eeuwige leven. Kortom: wat telt is dat je erkent dat wij allemaal zonen en dochters zijn van God en leven als broeders en zusters van elkaar. En dát door die Ene die ons voorgaat in het dienen en die ook ons, die hem al dienend volgen - doet opstaan uit de dood.

Ja, de lezing voor vandaag is een lastige en misschien ook wel de meditatie, maar tegelijkertijd veelbelovend. Nog even en het is werkelijk Pasen!

Ik wens u allen goede moed!

ds. Geke Westra

Een lied voor onderweg naar Pasen Lied 625 – Om te lezen en te herlezen:

1. Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan,
nu de zon de zaden roept om op te staan.
Liefde staat op, wordt wakker uit de dood.
Liefde draagt, als koren, halmen, vol en groot.
2. Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods.
Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
Diep in het graf is Hij de weg gegaan
van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.
3. Zaad van God, verloren in de harde steen
en ons hart, in doornen vruchteloos alleen –
heen is de nacht, de derde dag breekt aan.
Liefde staat te wuiven als het groene graan.

Tekst: John Macleod Campbell Crum –

Now the green blade rises

Vertaling: Sytze de Vries

Een gebed bij de vijfde zondag van de 40dagen

Uit liefde voor mensen, God,
heeft uw geliefde Zoon
zijn leven prijsgegeven;
laat zijn liefde ons zo aanspreken
dat wij gaandeweg leren
onzelf te geven zonder voorbehoud
aan U en aan elkaar.

God van ons hart,
Gij hebt U met ons verbonden
eens en voor al
op leven en dood:
uw leven deelt Gij met ons
en onze dood is uw grote zorg;
blijf ons vasthouden
als wij U dreigen los te laten,
blijf ons aanvuren
als wij de moed verliezen,
dat wij ons staande kunnen houden
als bondgenoten van U,
zo betrouwbaar als Gij.

Uit: Zondagswoorden – ds. W.R. van der Zee

Collectes op zondag 21 maart

Deze zondag is de collecte bestemd voor een beter inkomen voor boeren in Indonesië. De Javaanse kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Zie voor meer info in Twaalûd. Helpt u mee? U kunt uw bijdrage leveren door een gift over te maken NL 89 ABNA 0457457457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. Javaanse boeren Indonesië.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:

- elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur en
- elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur.

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!

Tot slot

Houdt u de website van de kerk in de gaten. Ook op deze zondag is er weer een videobericht (zie: www.pghurdegaryp.nl).



**Protestantse Gemeente
Hurdegaryp**

© 2021 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen?

Zij kunnen dit doorgeven via scriba@pghurdegaryp.nl of telefonisch (zie kerkblad).