



Kerknieuwsbrief 34 – 25 april 2021

Naast onze online vieringen op de zondagmorgen, is er ook nog deze kerknieuwsbrief. Zo zijn we ieder op onze eigen plek toch even met elkaar verbonden. Mocht u de diensten willen volgen? Op de website van de kerk – www.pghurdegaryp.nl – wijst het zich vanzelf. Ook later is er nog een mogelijkheid via www.kerkdienstgemist.nl, Fryslân, Hurdegaryp, Nieuw Perspectief. Met de wekelijkse kerknieuwsbrief gaan we door tot we weer fysiek samen kunnen komen.



Meditatie: De stilte zingt u toe

n.a.v. Psalm 65 uit ons Liedboek

Vanmorgen beginnen we onze online viering in de kerk met de muziek van Psalm 65. Een lofzang op God en op zijn schepping. En als je buiten om je heen kijkt, dan kun je je ook verwonderen over alles wat weer tot bloei en tot leven komt.

In de eerste regel van ons lied lezen we: 'De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord'. En hoe bizar, in deze coronatijd dus ook letterlijk. Ja, het is en blijft vooralsnog stil in de kerk. Tenminste wat de zang betreft, terwijl we toch eigenlijk een zingende gemeente zijn. En dat laatste niet zomaar, niet alleen om het zingen zelf en niet alleen met en voor elkaar, nee het is een zingen voor Gods aangezicht. Samen geven we uiting aan de spirituele dimensie van onze ontmoeting. Samen proberen we in muziek, in zang, op de een of andere manier ook in contact te komen met God. En ja, wat een gemis als dat niet kan!

Ik heb wel eens gedacht: je kunt misschien beter over God zingen dan over God preken. Want het zingen kan je juist boven je dagelijkse bestaan uittillen. Kan ergens een diep verborgen

snaar raken. Ja, je soms op de een of andere manier zomaar ontroeren. Het kan raken aan God, meer dan je ooit had kunnen denken. En zo las ik een keer over die bijzondere relatie tussen zingen en God:

Wij weten van oorlog, van vluchten en dood,
wij weten van armoede, ziekte en zorgen.
Wij weten van honger, van onrecht en nood,
wij weten van machteloos wachten op morgen.

Wij zingen van vrijheid, van warmte en troost,
wij bidden en zingen de wanhoop te boven.
Wij zingen van liefde, van delen en brood,
wij zingen veel verder dan wij kunnen geloven!

Wij weten de wereld, wij weten de tijd
wij zingen de toekomst, de eeuwigheid.

Wij zingen ons hier weer - op adem - voor buiten,
wij vragen om kracht om de weg weer te gaan;
om te zien en om nooit onze ogen te sluiten
voor wie er in kou en in tegenwind staan.

Wij zingen van vrijheid, van warmte en troost.
Help ons bevrijden, te strijden, te zorgen.
Wij zingen van opstaan, van groeikracht en oogst.
Wijs Gij ons de weg naar die wereld van morgen.

Wij weten de wereld, wij weten de tijd,
wij zingen de toekomst, de eeuwigheid.

Schulte Nordholt, die voor ons liedboek verschillende hymnen uit het Latijn heeft vertaald, zei eens: "Er blijft in het zingen altijd een geheimzinnige meerwaarde; het loven van God is nu eenmaal niet alleen een zaak van de rede, maar van het hele bestaan. Het verheft een mens boven zichzelf. Het maakt de leerling tot meester, want ieder kan meer op de lippen nemen dan hij zelf voor mogelijk had gehouden." En dat zien we ook in die mooie woorden hierboven.

Nee, een kerkdienst zonder zang, lange tijd hebben we ons dat niet voor kunnen stellen. En dan toch. Gelukkig, het kan nog wel thuis, ook al missen we dan de anderen om ons heen.

En de ene keer zal dat dan schoorvoetend zijn, als in een 'Heer, ontferm U', de andere keer voluit als in een lofzang, net als in de psalm van vandaag.

Ja, vol lof spreekt de psalmist zich uit over God. En hij heeft daar alle redenen toe, want God doet hem als het ware thuis komen. God hoort zijn gebeden. God vergeeft wat hij als kwetsbaar mens heeft misdaan en God neemt hem op in zijn huis.

Deze God, zegt hij, overlaadt u met alle goeds.

En met overweldigende beelden uit de natuur zet hij zijn woorden kracht bij. U brengt de mensen tot juichen, van het oosten tot het westen. U hebt zorg voor de schepping en het welzijn van de mensheid. De weidegrond is overdekt met kudde, de dalen gevuld met koren. Zij zingen en juichen elkaar toe.

Laten we hopen en bidden dat er aan deze lofzang nooit een einde is en dat ook wij weer samen mee gaan doen!

Ik wens u allen goede moed!
ds. Geke Westra

Een klein gloria – Aan U, Vader alle glorie

(melodie Lied 103 c)

1. Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw,
die met vrede uit den hoge
onze aarde nieuw bedauwt.
U de ere, U de glorie,
zon die ons in leven houdt.

2. Om de Zoon U alle glorie,
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste,
ons tot brood voor onderweg.
U de ere, U de glorie,
woord op onze tong gelegd.

3. Door de Geest U alle glorie,
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft.
U de ere, U de glorie,
adem die in mensen leeft.



Tekst: Sytze de Vries

Uit: Het liefste lied van overzee

Gebed bij de vierde zondag van Pasen

In Jezus,
de mensenzoon,
vol van mededogen,
bewogen om mensen,
zich verzettend tegen aangedaan lijden,
zich verzettend
tegen liefdeloze wetten en regels –
in die mens
bent U gekomen,
was U aanwezig.
Door Hem hebben wij
een vermoeden gekregen
van uw Goedheid,

van uw wil om het goede
te bevorderen.
U wilt de krachten bundelen
van alle mensen
die het goede willen,
opdat uw rijk gestalte krijgt.
Wij bidden U:
mag het goede onder ons en in ons
versterkt worden,
geïnspireerd door Jezus Christus,
de mens der mensen.

Uit: Om levensmoed – Marinus van den Berg

Collectes op zondag 25 april

De eerste collecte is vandaag bestemd voor Binnenlands Diaconaat en dan met name voor de Stichting Vrolijkheid. Deze organisatie ontwikkelt wekelijks voor jongeren in de verschillende asielzoekerscentra creatieve activiteiten als dans, theater en muziek. En wat kan zo'n ontspanningsmoment welkom zijn! Zie voor meer info ons kerkblad van april. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnr.: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte De Vrolijkheid.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:

- elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur (m.u.v. Koningsdag)
- en elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur.

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!



**Protestantse Gemeente
Hurdegaryp**

© 2021 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via scriba@pghurdegaryp.nl of telefonisch (zie kerkblad).