



## Kerkniewsbrief 32 – 11 april 2021

Volgende week, zondag 18 april, starten we met onze online vieringen. Vooralsnog zonder de aanwezigheid van u als gemeenteleden, maar in elk geval is dit een mooi begin. Ieder op onze eigen plek zijn we toch met elkaar verbonden. Als u inlogt op de website van de kerk – [www.pghurdegaryp.nl](http://www.pghurdegaryp.nl) – wijst het zich vanzelf. Ook later kunt u de dienst nog volgen via: [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl), Fryslân, Hurdegaryp, Nieuw Perspectief. Met de wekelijkse kerkniewsbrief gaan we door tot we ook fysiek weer samen kunnen komen. Verder is er voor vandaag nog een laatste videoboodschap te zien. En daarbij gaat onze grote waardering uit naar Berend Wijmenga, die elke week opnieuw een prachtig filmpje verzorgde. Heel veel dank daarvoor!



### Meditatie: Een nieuw begin

n.a.v. Johannes 20: 19, 24-31

Vorige week vierden we Pasen. En nu? Heeft het iets met ons gedaan? Is het nu anders dan voorheen? In het evangelie naar Johannes was daar even het gevoel van bevrijding. 'Ik heb de Heer gezien!', zei Maria tegen de discipelen. Maar vandaag, in het vers daarna, was heel die vreugde alweer verdwenen.

De leerlingen zitten bij elkaar. In angst en beven. De ramen dicht, de deuren goed op slot. Ja, na die vreselijke dagen waarin hun Heer gevangen werd genomen, werd gedood en begraven, zochten ze hun toevlucht bij elkaar, bang voor alles wat ook hen boven het hoofd zou kunnen hangen. Nee, ze vertrouwen het nog niks en het lijkt alsof die woorden van Maria niet gesproken zijn. Die woorden dat Jezus nog volop aanwezig was. Misschien zelfs sterker dan ooit!

En dan opeens verschijnt Jezus in hun midden en zegt: "Ik wens jullie vrede!" Een alledaagse groet, die ontelbare keren door mensen werd uitgesproken, net als wij iemand het beste wensen. Maar ook een groet die door alles wat er intussen is gebeurd, weer heel veelzeggend wordt. Ineens weer de betekenis krijgt als oorspronkelijk bedoeld. Ik wens jullie vrede. Ik wens jullie shalom. Ja, met hart en ziel wens ik je toe dat je niet meer bang bent, maar alle ruimte krijgt om weer te leven!

Wij zouden het elkaar ook kunnen wensen. Ik wil graag dat het je goed gaat. Dat je tot je recht komt. Dat je je kunt ontplooiën. Dat je je vleugels uit kunt slaan.

Ik hoop dat je gelukkig wordt. Dat je in harmonie kunt leven met jezelf, met anderen, met God. Dat je hoe dan ook als mens tot je bestemming komt. Hoe mooi zou dat zijn!

Ik wens jullie vrede! Je zou ook kunnen zeggen: Jezus wekt de leerlingen weer tot leven, net als God ooit in het scheppingsverhaal de mens de levensadem gaf. Jezus herschept hen als ze mismoedig en terneergeslagen bij elkaar zijn. Geeft hen nieuwe moed, doet hen opleven en overleven. Ja, leert hen opstaan! Als kinderen die gevallen zijn, neemt hij hen bij de hand en zegt als het ware: toe maar. Probeer het nog maar een keer. Je kunt het wel!

En dan dringt het tot de leerlingen door. Het leven met Jezus was goed en dat blijft ook zo.

En, 'Wij hebben de Heer gezien!', zeggen dan ook zij tegen Tomas die dit alles heeft gemist.

M.a.w. we zijn tot het inzicht gekomen dat de weg van Jezus, dat zijn liefde en vrede geen einde kent.

En Tomas? Ja, hij wil dit wel beamen, maar hij kan het niet. Nog niet. Hij wordt gekweld door allerlei vragen. Hij heeft zijn twijfels. Hij wil meer zien, meer weten, meer begrijpen.

Jullie zetten je maar al te snel over de verschrikking van Goede Vrijdag heen, lijkt Tomas te zeggen. En jullie troosten je met prachtig klinkende woorden over opstanding en zogenaamde verschijningen. Jullie spreken heel mooi over vergeving en verzoening, alsof er niets gebeurd is deze laatste dagen. Maar ik? Nee, zover ben ik nog niet!

Is Tomas een mens die juist zijn vinger wil leggen op al die plekken van het leven die pijn blijven doen? En heeft hij daarom moeite om het vele leed op aarde te overstemmen met de jubeltonen van Pasen?

Nee, geloof in opstanding, de mogelijkheid dat uit lijden nieuw leven wordt geboren, dat na dood ook weer aandacht en liefde voor leven ontstaat, dat is niet vanzelfsprekend.

En ontkennen dat die kant van het leven er ook is, die eenzaamheid en pijn, ook dat helpt in geen geval! En misschien dat dát Tomas dan juist ook helpt. Die houding van Jezus, die zegt:

Leg je vingers maar hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand maar in mijn zij!

Inderdaad: ik ben het! En ja, ik heb geleden. De wonden, ze zijn nog zichtbaar en tastbaar.

Jezus accepteerde Tomas zoals hij was, met al zijn vragen en aarzelingen. Met al zijn onverwerkte pijn. En tegelijkertijd zei hij: ook jou wens ik vrede. Ja, juist jou wens ik toe dat je verder kunt. Dat je kunt leven, de dood voorbij. En toen zag ook Tomas. Inderdaad: er is een nieuw begin!

Ik wens u allen goede moed!

ds. Geke Westra

---

## Een prachtig lied vol leven, hoe dan ook

Lied 982 (lied van de maand april)

1. In de bloembol is de krokus,  
in de pit de appelboom,  
in de pop huist een belofte:  
vlinders fladderen straks rond.  
In de koude van de winter  
groeit de lente ondergronds,  
nog verborgen tot het uitkomt,  
God ziet naar de schepping om.

2. Elke stilte kent zijn zingen,  
zoekt een woord en melodie,  
ieder duister wacht een morgen  
in dat licht is alles nieuw.  
Het verleden bergt de toekomst,

wat die brengt, je weet het niet,  
nog verborgen tot het uitkomt,  
God alleen herschept en ziet.

3. In ons einde is de aanvang,  
in de tijd oneindigheid,  
in de twijfel ligt geloven,  
in ons leven eeuwigheid,  
in de dood het nieuwe leven,  
overwonnen alle strijd,  
nog verborgen tot het uitkomt,  
God alleen herkent die tijd.

*Tekst en melodie: Natalie Allyn Wakeley Sleeth*

*Vertaling: Andries Govaart*

---

## Gebied bij de tweede zondag van Pasen

God van eeuwige ontferming,  
door de viering van het paasfeest  
wekt Gij ieder jaar opnieuw  
ons geloof tot nieuw leven;  
leid ons in uw liefde verder,  
dat wij de geheimen leren verstaan  
van het water dat ons reinigt,  
van het bloed dat ons verlost,  
van de Geest door wie wij zijn herboren.

*.Uit: Zondagswoorden – W.R. van der Zee*

God boven alles en allen,  
wij komen tot U  
en ons hart is verdeeld:  
wij geloven en wij twijfelen,  
wij hopen en wij zijn bezorgd,  
wij danken en wij klagen;  
o God, neemt Gij ons leven in handen  
en voeg ons hart tezamen  
in de gedachtenis van uw daden,  
in de verwachting van uw toekomst

---

## Pastoralia

Wij denken aan de familie Van Buiten. Op dinsdag 6 april is plotseling ons gemeentelid mevr. Bertha van Buiten-Winters in de leeftijd van 77 jaar overleden. Moge God zich over allen ontfermen.

---

## Collectes op zondag 11 april

Vandaag is de collecte bestemd voor de Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel. FCJT is een organisatie die zich richt op alle jeugd en jongeren binnen onze gemeente. Daarnaast is ze actief in het geven van voorlichting o.a. aan ouders over alcohol- en drugspreventie en allerlei verslavingen. Zie voor meer info ons kerkblad van maart. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening: NL 32 RABO 0349 855 102 t.n.v. Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel.

Natuurlijk is uw gift voor de instandhouding van de plaatselijke gemeente ook van harte welkom. Hierbij de twee rekeningnummers: NL28 INGB 0009 6965 09 of NL 96 RABO 0320 9800 57 t.n.v. Protestantse Gemeente Hurdegaryp.

---

## De kerkdeuren van Nieuw Perspectief blijven open staan:

- elke dinsdagmorgen van 10 tot 11 uur en
- elke donderdagmiddag van 4 tot 5 uur.

In het stiltecentrum kunt u plaats nemen om even stil te zijn of iets te lezen en daar is ook gelegenheid om een kaarsje aan te steken. In de hal is gelegenheid voor een gesprekje met de predikant. Wat u maar wilt. Welkom!

---

## Tot slot

Houdt u de website van de kerk in de gaten. Vandaag is er een laatste videobericht (zie: [www.pghurdegaryp.nl](http://www.pghurdegaryp.nl)).



**Protestantse Gemeente  
Hurdegaryp**

© 2021 Protestantse Gemeente Hurdegaryp

De Protestantse Gemeente Hurdegaryp verzendt deze kerknieuwsbrief om in deze uitzonderlijke en moeilijke tijden contact te houden met haar gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die deze kerknieuwsbrief nog niet ontvangen? Zij kunnen dit doorgeven via [scriba@pghurdegaryp.nl](mailto:scriba@pghurdegaryp.nl) of telefonisch (zie kerkblad).