

Morgengebed, maandag 1 januari 2024
Nieuw Perspectief, Hurdegaryp
Pastoraal team, Tine Adrianow en Rennie Dijkstra
Organist: Marieke van der Meer

Openingslied

Lied 516 vers 1 en 5 (lied van de maand)

1

Van ' t vroeglicht van de dageraad
tot waar de zon weer ondergaat
zingt elk de koning Christus eer,
het kind der maagd is onze Heer.

5

U met de Vader en de Geest,
o Heer die op het heilig feest
van heden ons verschenen zijt,
zij lof en eer in eeuwigheid.

Bemoediging (naar Psalm 121)

voorg.: We heffen onze ogen omhoog,
Wie zal ons kunnen helpen?

allen: Onze hulp is van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorg.: Hij zal niet toelaten dat onze voeten wankelen.

allen: Onze bewaarder zal niet sluimeren.

voorg.: Zie, de bewaarder van Israël
sluimert en slaapt niet.

allen: De Heer, Hij is onze bewaarder.
De Heer is de schaduw aan onze rechterhand.

voorg.: De Heer zal ons bewaren voor alle kwaad.
Bewaren zal Hij onze ziel.

allen: Bewaren zal Hij ons gaan en komen
van nu tot in eeuwigheid.
Amen.

Wij zingen Lied 121 vers 4

4

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Lezen: Gedicht, Nathan Zach (1930-2020)

Wij zingen Lied 834 vers 1 en 2.

1

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij
vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Schriftlezing: Numeri 6, 22-27 en Lucas 2, 21

Korte overdenking

Wij zingen Lied 494 vers 1 en 2.

1

Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.

2

Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in iedere mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

Gebeden

Zegenlied, we zingen: Vrede wens ik je toe

$\text{♩} = 100$



Vre-de wens ik je toe, lief-de wens ik je toe.



Moge God je behoeden, leef met zijn liefde, vrede wens ik je toe.



Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.



Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe.

Zending en zegen



A - men, a - men, a - men.