

# Orde van de dienst op zondag 1 december 2024



1<sup>e</sup> adventszondag

in deze dienst vindt er een wisseling van de wacht plaats  
binnen de kerkenraad en treedt een pastoraal team  
Bennema-state aan.

Voorganger ds. Jan Kroon  
Organist: Margrietha Zagema  
Ouderling van dienst: Jan Ulfman

## Binnenkomst kerkenraad, welkom en mededelingen

Zingen: Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus  
Heffen wij een loflied aan  
Want de Geest spreekt alle talen  
En doet ons elkaar verstaan  
Samen bidden, samen zoeken  
Naar het plan van onze Heer  
Samen zingen en getuigen  
Samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten  
Dat God niet veranderd is  
En zijn liefde als een lichtstraal  
Doordringt in de duisternis  
'T werk van God is niet te keren  
Omdat Hij er over waakt  
En de Geest doorbreekt de grenzen  
Die door mensen zijn gemaakt

Stil gebed, votum en groet

Adventsproject Help ij me hopen?



De eerste adventskaars wordt aangestoken.

Gedichtje bij de eerste adventskaars

Eén kaarsje helpt ons hopen  
dat de Heer dichtbij zal komen.  
Kijk goed, dan zie je dat er iets begint:  
God komt dichtbij, Hij wordt een kind.

## Twee wandelaars

Projectlied: Wij hopen op een teken,  
refrein en 1<sup>ste</sup> advent  
( mel. Nu daag het in het Oosten)

Refrain:

Wij hopen op een teken  
van liefde en geloof.  
Wie zal ons laten weten  
wat God aan ons belooft?

*Eerste advent:*

De knoppen aan de bomen  
die langzaam opengaan,  
vertellen wat gaat komen:  
een nieuwe tijd breekt aan.

## Gebed

Lezen Lucas 1 vers 5 tot 20 en 39 tot 42 NBV

Zingen NLB 464 vers 1, 2, 6, 7 en 8

- 1 Een engel spreekt een priester aan.  
Wil hij het goede nieuws verstaan?  
Omdat hij niet geloven kan  
wordt hij een sprakeloze man.
- 2 Soms staat de hemel op een kier:  
een bode van de Heer komt hier,  
verrast ons met een blij bericht,  
en zet de aarde in het licht!

6 De hemel spreekt, de aarde lacht  
nu jong en oud een toekomst wacht!

Maria zingt de woorden voor,  
wij stemmen in en zingen door!

7 Het eerste woord dat uit de mond  
van priester Zacharias komt,  
zet iedereen tot zingen aan  
hoe God met mensen is begaan.

8 Dit is het, wat Hij heeft beloofd:  
Ik zend een vuur dat nooit meer dooft,  
een licht dat schijnt, een zon die straalt  
en over alle donker daalt.

Verkondiging

## Zingen NLB 452 vers 2 en 3

2 Die lange nacht, die winter  
doorstaan wij met geduld;  
wij leven ongehinderd,  
de dagen zijn vervuld,  
Gij hebt het woord volbracht,  
dat feilloos staat geschreven  
en keert niet ijdel weder.  
Uw licht komt na de nacht!

3 O hemellichaam Jezus,  
dat ieder mens verlicht,  
wij staan in U te lezen,  
Gij zijt ons vergezicht.  
De dageraad breekt aan,  
uw komst is niet te keren,  
wil ons de eenvoud leren,  
leer ons uw toekomst aan!

## Afscheid ambtsdragers

Sandra Poelstra, als jeugdouderling na ruim 6 jaar  
Tine Adrianow, als ouderling pastoraat na ruim 8 jaar  
Rennie Dijkstra, als ouderling pastoraat na ruim 2 jaar

Sandra, de kerk wil je hartelijk danken voor de inzet en de liefde waarmee je je dienst in onze gemeente hebt vorm gegeven. Vandaag neem je afscheid, je sluit een periode van enkele jaren af. Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt en de gelofte die je deed om geheim te houden wat je vertrouwelijk hoorde.

Dat het je, onder Gods zegen, goed gaat op de levensweg die na vandaag weer voor je ligt. Ga met God en Hij zal met je zijn.



Bevestigd wordt als ouderling:

Hanny de Boer, in de functie van 1e scriba voor 4 jaar,  
zij was eerder ook al ambtsdrager

Aangesteld worden als lid  
pastoraal team Bennema State:

Jannie de Groot, voor 4 jaar,  
Klaas Bouma gaat Jannie helpen

Baukje Holthuis, voor 4 jaar

Anneke Stoppels, voor 4 jaar

Verlenging ambtsperiode:

Jan Beima, als ouderling-kerkrentmeester voor 1 jaar

Harm Schreiber, als ouderling

en tweede scriba voor 1 jaar

Aftredend als kerkrentmeester (geen ambtsdrager):

Joop Ankersmit, hij was eerder jarenlang wel  
ambtsdrager

De volgende ambtsdragers blijven voorlopig aan:

Machiel de Haan, diaken, aftredend mei 2025

Dick Melenberg, ouderling-kerkrentmeester,  
aftredend mei 2027

Sonja Poelstra, diaken, aftredend mei 2026

Jan Ulfman, ouderling-kerkrentmeester,  
aftredend mei 2028

De volgende diaconaal rentmeesters  
blijven voorlopig aan:

Froukje Ankersmit, aftredend mei 2025

Alie van der Veen, aftredend mei 2025

Tjeerd Ypma, penningmeester, aftredend mei 2027

Bevestiging als ouderling  
Hanny de Boer Wentink  
en als leden pastoraal team Bennema State  
Jannie de Groot-Pranger,  
Klaas Bouma,  
Anneke Stoppels-Smit  
en Baukje Holthuis-Haanstra

In het bijeenbrengen en onderhouden van zijn kerk  
maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst  
van mensen, aan wie Hij in de gemeente een bijzondere  
taak toevertrouwt

Julie ambtswerk en pastorale werk is bedoeld om  
medegelovigen toe te rusten tot de dienst in de wereld  
en tot opbouw van het lichaam van Christus.  
En om samen met anderen te zoeken naar de goede  
weg in dit bestaan, de weg van God.

Jullie mogen dit werk verrichten met het oog op Hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar die zelf een dienaar was van anderen.

De ambtsdragers maar ook de anderen die een speciale taak op zich nemen, hebben samen de verantwoordelijkheid om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de heilsgeheimen te bewaren. Vóór alle dingen zoeken wij immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid.

Nu jullie gereed staan je ambtswerk of je pastorale werk te aanvaarden: herinner je altijd met dankbaarheid, dat het Christus' eigen gemeente is, die je wordt toevertrouwd. Wij zijn gericht op hem. Het is zijn kerk, het is zijn trouw die de kerk door de tijden heen draagt.

Aanvaard dan je dienst met blijdschap, bouw de gemeente op; voed jezelf met de woorden van het geloof en bid in je kwetsbaarheid om de kracht van de Heilige Geest.

## Vragen:

Ben je je ervan bewust dat van deze gemeente van de Heer de vraag naar jou uitgaat om deze taak op je te nemen?

Wil je je levenswandel laten leiden door de Bijbel, en is Jezus daarbij voor jou een bron van inspiratie en vertrouwen?

Wil je je taak trouw vervullen naar de gaven jou gegeven en beloof je dat te doen met inzet van al je krachten, met liefde voor de gemeente, en voor de mensen die je ontmoet?

Beloof je geheim te houden wat je in vertrouwen wordt meegedeeld of ter ore komt?

## Zegenbede:

Weet jezelf gedragen en beschermd door Gods liefde  
De liefde die ons raakt en die in ons is en die altijd blijft  
Deel daarvan uit, met gulle hand, en zegen zo de  
mensen die je tegenkomt  
En laat je door de Geest van Christus  
de goede weg wijzen, AMEN

Gemeente van Christus,  
Wij zijn met elkaar verbonden door Gods trouw  
Wij leven van zijn Geest en vormen samen één lichaam  
waarvan Christus het hoofd is.

Willen jullie beloven deze mensen te dragen in hun werk  
met je liefde en je geloof Hen te gedenken in jullie  
voorbeden en met hen mee te werken in de dienst aan  
kerk en samenleving?

Zingen: NLB 913 vers 1 en 4

- 1 Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!
  
- 4 Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land.  
Dankgebed en voorbede  
Dankgebed en voorbede

## Collecte

1<sup>e</sup> – Moldavië: voor kinderen en ouderen

2<sup>e</sup> - Kerk

### Slotlied NLB 473

1 Er is een roos ontloken  
uit barre wintergrond,  
zoals er was gesproken  
door der profeten mond.  
En Davids oud geslacht  
is weer opnieuw gaan bloeien  
in 't midden van de nacht.



2 Die roos van ons verlangen,  
dat uitverkoren zaad,  
is door een maagd ontvangen  
uit Gods verborgen raad.

Maria was bereid,  
toen Gabriël haar groette  
in 't midden van de tijd.

3 Die bloem van Gods behagen  
heeft, naar Jesaja sprak,  
de winterkou verdragen  
als allerdorste tak.

O roos als bloed zo rood,  
God komt zijn volk bezoeken  
in 't midden van de dood.

Zegen