

Orde van dienst zondag 9 februari 2025 te
Hurdegaryp – Nieuw Perspectief



Voorganger: ds. Mirjam Hulzebos

orgelspel

afkondigingen kerkenraad

Moment van stilte

Zingen: Lied 280 1 t/m 5
(De vreugde voert ons naar dit huis)

- 1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

- 2 Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

- 3 dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

5 Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Votum en groet

Toenaderingsgebed

Zingen: Lied 150: 1 en 2
(Loof God, loof Hem overal)

1 Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2 Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbels, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

*Kyriëgebed

Glorialied: 304: 1, 2, 3

(Zing van de Vader, die in den beginne)

1 Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3 Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing: 1 Samuël 1: 1 t/m 28

Zingen: lied 152: 1, 2, 3, 9, 10
(Mijn hart verheugt zich zeer)

1 Mijn hart verheugt zich zeer
en roemt in God, de Heer.
Hij doet mij 't hoofd opsteken.
Hij heeft mijn eer gered.
Ik kan vrijmoedig met
al wie mij hoonde spreken.

2 Niemand ter wereld is
van rang en stand gewis,
want God alleen is heilig.
Maar wie zijn onmacht kent
en tot de Heer zich wendt,
is in zijn hoede veilig.

3 Waartoe dat loos gepraat
van eigen hoge staat,
die trots van kloeke mannen!
De Heer die alles weet
beoordeelt lief en leed
en weegt der mensen plannen.

9 De Here God regeert.
Zijn goede trouw fundeert
een rijk voor al de zijnen.
Zij zijn gerust en stil.
Maar wie het boze wil
zal in de nacht verdwijnen.

10 Des Heren woord beslist
der volken oude twist.
De laatsten worden eersten.
Mijn hart verheugt zich zeer,
en roemt in God, de Heer.
Zijn vredevorst zal heersen.

*Lezing: Johannes 10: 1 t/m 11

Zingen: Lied 23c 1 t/m 5

(Mijn God, mijn herder zorgt voor mij)

- 1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

- 2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

- 3 Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

4 Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.

U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.

5 Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

*Verkondiging

Zingen: Lied van de maand: 858: 1 t/m 4
(Vernieuw in ons o God)

1 Vernieuw in ons, o God,
uw liefde, lentelicht.

Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.

2 Beadem ons, o Geest,
met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.

3 Geef ons, o Christus, deel
aan levenslang geluk.

Gedoopt in U, een nieuw bestaan –
dat slaat geen dood meer stuk.

4 Drie-enig God, vervul
wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.

*Pastorale mededelingen

*Dank- en voorbeden, stil gebed

*Zingen: God fan fier en hein ús Heit

1 God fan fier en hein ús Heit,
dat wy hilligje jo namme,
ûnder ús sa faak ûntwijd,
troch jo eigen bern beskamme.

- 2 Bûch de folken nei jo wet,
lit jo ryk op ierde komme.
Byn jo wil ús op it hert
en wy sykhelje ferromme.
- 3 Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou wat wy misdiene,
sa't ek wy ferjûn ha, Hear,
al dy't skuldich foar ús stienen.
- 4 Lit oer ús gjin neare nacht,
lied ús net yn blyn begearen.
Binne wy yn duvels macht, Hear, ¥
ferlos ús fan 'e kweade.

5 God fan fier en hein ús Heit,
wûnder heimnis is jo namme,
grut yn krêft en hearlikheid,
oant yn alle tiden. Amen.

*Zingen (staande): Lied 653: 1, 6, 7
(U kennen, uit en tot u leven)

1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

6 Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

7 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Zegen en gezongen Amen