

Orde van de dienst op Eerste Paasdag
Zondag 5 april 2025



Organist: Marieke van der Meer
Trombonist: Jelle van der Wal
Voorganger: ds. Jan Kroon

Voor de dienst: Orgel en trombone:
Henry Purcell 1659-1695 Trumpet tune and air

De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen,

We zingen staande:

Licht dat terugkomt
Hoop die niet sterven wil
Vrede die bij ons blijft

Welkom en afkondigingen

Zingen: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

- 1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
- 2 Geen graf hield Davids Zoon omkne
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

4 Want nu de Heer' is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

Stil gebed, votum en groet

Paasbegroeting

Zingen NLB 624:1,2

1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
2. Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars ' t leven gaf, halleluja!



Gebed

Project Jong Perspectief

1. Wij rei - zen veer - tig da - gen:
een weg van hoop en licht.
En ook een weg van vra - gen
en van een goed be - richt.

8. Wij haas - ten ons en ren - nen -
God maakt een nieuw be - gin.
En wie Hem mag her - ken - nen
slaat nieu - we we - gen in.

Notenbalk A: vrouwen, B: mannen

A 
9. Wij zoe - ken en wij bid - den

B 

A 
om vre - de voor el - kaar.

B 

A 
Want God is in ons mid - den,

B 

A 
Hij maakt zijn toe - komst waar.

B 

Lezen Marcus 16 vers 1 tot 8

Zingen NLB 618 vers 1

1. Christus lag in de dood terneer,
geveld door onze zonden,
maar Hij verrees, Hij is de Heer,
de dood is overwonnen.
Vrolijk willen wij nu zijn,
de Heer van harte dankbaar zijn
en zingen halleluja,
halleluja.

Overdenking

<p>Orgel en trombone Eric Banks 1969 Ballade for trombone</p>

Zingen NLB 630 vers 1, 3 en 4

1. Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.

Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

3. Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;
bloemen en vogels, – alles roemt
Hem als in den beginne.

Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ' t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid, –
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Gebed

Collecte

<p>Orgel en trombone John Stanley 1712-1786 Trumpet Voluntary</p>

Zegen

De voorbije week is het kruis versierd met bloemen. Dit kruis wordt na de zegen naar buiten gedragen. Tijdens het naar buiten dragen zingen we het slotlied:

U zij de Glorie, lied 634

Orgel en trombone

Georg Philipp Telemann 1681-1767 Air Trompette