

Orde van de dienst op
zondag 31 mei 2026 PG Hurdegaryp

Binnenkomst kerkenraad en mededelingen

Intochtslied Gezang 400

Almachtige, verheven Heer, halleluja,
aan U behoort de lof en eer, halleluja.
Wie kan U loven als Gij zijt?, halleluja,
wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.

Geloofd om gans uw creatuur, halleluja!
Ten eerste om dat blinkend vuur, halleluja,
Die warme schitterende bron, halleluja,
De heer des hemels, broeder zon, halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja.

Voor zuster water danken wij, halleluja.
Hoe nederig en trouw is zij, halleluja,

als zij ons dient, hoe kuis en goed, halleluja,
hoe kostbaar in haar overvloed, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.

Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja.

Wij brengen U de of en eer, halleluja.

Wij willen nederig en klein, halleluja,
de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.

Stil gebed, votum en groet

Gebed

Zingen NLB 302:2,3,4

Lezen Efeze 3:14-21

Zingen lied 95

(Nu bidden wij met ootmoed en ontzag, Frysk)

No bidde wy mei djippe-earbiedenis
 ta Him dy' t Heit oer alle minsken is,
 fan wat op ierde-en yn' e himel is
 dat ús de krêften groeie,
 dat troch de Geast syn jeften yn ús floeie,
 en wy yn Kristus mienskip bliuwe-en bloeie,
 ta Him en ta elkoar yn leafde-ûntgloeie
 dy' t fêst bewoartle is.

Hoe sille wy mei al Gods hillgen dan
 ús ynjaan yn Gods wûnderhearlik plan
 en hicht-en djipte, langte-en breedte fan
 dit godlik heil bemjitte?
 Dat wy Gods ûnbegripelik heimnis witte
 en sa de wiere kennisse besitte
 wêrtroch wy ús yn leafde liede litte
 as in folwoeksen minsk!

Verkondiging

Muziek

Lied 906 vers 1 en 6

Afscheid vertrekkende ambtsdragers

Bevestiging ouderling-kerkrentmeester
en aanstelling vertrouwenspersoon

Lied 1005 vers 4 en 5

Collecte

Slotlied 305

Zegen